



Oasemoment 'Timmerman mag Hij zijn, geen profeet' Emmaüsparochie - donderdag 27 januari 2022

Inleiding

Het was heel goed begonnen.
De mensen van Nazaret
hadden hoge verwachtingen in Hem gekoesterd.
Jezus was reeds op andere plaatsen opgetreden
als profeet en predikant,
Hij had er wonderen gedaan, zieken genezen.
Nu kwam Hij preken in hun synagoge, in Nazaret.
Dat beloofde!
Jezus had met een citaat van Jesaja verkondigd
dat een genadejaar van de Heer was aangebroken.
De mensen van Nazareth waren enthousiast,
té enthousiast misschien.
Zij wilden dat Jezus ook bij hen de wonderen deed
die Hij in Kafarnaüm had gedaan.

Zij waren al fier dat iemand van hun stadje faam kreeg.
Zij waren jaloers op Kafarnaüm en zij morden :
"Is Hij niet de zoon van Jozef uit ónze stad?"
Zij probeerden Jezus voor Nazaret te recupereren.
Zij zagen Hem reeds als een soort religieuze klusjesman
die hun materiële verwachtingen kon beantwoorden.
Blijkbaar hadden ze toch niet zo goed geluisterd.
Want Jezus had woorden gesproken
van openheid naar mensen buiten de eigen kring,
naar de armen, de zwakken, de kleinen, de verdrukten.
En die woorden wilden zij eigenlijk niet horen.

(Frans Mistiaen s.j.)

Korte stilte

Evangelie

We lezen uit het evangelie van Lucas.

En Jezus zei: "Wat ik jullie net voorgelezen heb,
is vandaag werkelijkheid geworden."
Alle mensen waren verrast
over de bijzondere dingen die Jezus zei.
Ze waren onder de indruk en zeiden:
"Dat is toch de zoon van Jozef?"
Jezus zei: "Ik weet zeker dat jullie tegen mij zullen zeggen:
'Nu moet u ook iets voor ons doen.

We hebben gehoord
wat u allemaal in Kafarnaüm gedaan hebt.
Doe dan ook een wonder in uw eigen stad.
Maar luister goed naar mijn woorden:
Een profeet is nooit welkom in zijn eigen stad."
Jezus legde dat uit met twee voorbeelden. Hij zei:
"Luister goed! In de tijd van de profeet Elia
waren er veel weduwen in Israël.
Het had drieënhalf jaar niet geregend
en er was hongersnood in het hele land.
Toch ging Elia niet naar een weduwe in Israël.
In plaats daarvan stuurde God hem
naar een weduwe buiten Israël.
Ze woonde in Sarepta, een dorp bij de stad Sidon.
En toen Elisa profeet was,
waren er in Israël veel mensen met een huidziekte.
Toch maakte Elisa hen niet beter.
Maar Naäman uit Syrië maakte hij wel beter."
Toen de mensen in de synagoge de woorden van Jezus hoorden,
werden ze kwaad.
Ze jaagden Jezus de stad uit.
En ze brachten hem naar de rand van de berg
waarop hun stad gebouwd was.
Ze wilden hem naar beneden gooien.
Maar Jezus liep tussen alle mensen door en ging weg.

(Bijbel in Gewone Taal)

Stilte

Bezinning

Profeet zijn is een riskant beroep.
Een profeet is een aanklager,
een verstoorder van de openbare orde.
Hij is gevoelig voor recht en onrecht.
In woord en daad werkt hij
aan een paradijs van een wereld.
Niemand mag iets te kort komen.
Vrede moet er zijn voor iedereen.
Toch zijn profeten vaak
roependen in de woestijn.
Ze lopen op tegen een muur van eigenbelang.
Ze ondervinden onbegrip en tegenwerking.
Hun inzet wordt bespottelijk gemaakt.
Daardoor wordt hun boodschap niet gehoord.
Ze worden bijna gedwongen
om naar elders te vertrekken.
De grond wordt niet zelden
te heet onder hun voeten.

En toch mag hun boodschap niet verstommen.
Mensen, zoals u en ik, hebben profeten nodig.
Zonder hen wordt ons leven ingekapseld
in eigenbelang, in eigen voordeel.
Profeten komen op tegen de mentaliteit
van 'elk-voor-zich'.

Ze strijden voor het belang van allen:
voor een harmonieuze wereld.
Ook vandaag nog worden profeten gevraagd,
om Gods bedoelingen met mens en wereld
te verkondigen in woord en daad.

(naar Wim Holterman osfs)

Muziek

Bezinning

We hebben dringend mensen nodig
die zich niet laten meeslepen.
Grootmoedige zielen
in een wereld vol eigenbelang.
Sterke geesten
in een eeuw vol middelmatigheid.
Wij hebben dringend meer mensen nodig
die zeggen:
"Ik zal iets proberen te doen",
en minder mensen die zeggen:
"Het is toch allemaal onmogelijk".
Meer mensen die samenwerken aan een project
en minder die verzuren in alleen maar negatieve kritiek.
We hebben hoogdringend een heleboel handen nodig:
weldoende handen
om het pessimisme te verdrijven,
handen die een vlammetje van recht en vrede aansteken
dat de duisternis van haat en dood verjaagt.

(dominicanenschildebergen.be)

Stilte

Gebed

Bidden we samen het gebed op uw blaadje.

God, U zendt profeten de wereld in
om uw woord te verkondigen.
Wij vragen U:
maak ons tot ontvankelijke mensen
die uw woord willen horen en verstaan.

Maak ons tot mensen
die verder durven te kijken
dan onze neus lang is;
mensen die het niet kunnen laten
vragen te stellen, steeds maar weer...

Maak ons tot mensen
die de wereld op zijn kop durven zetten,
omdat we ons niet willen neerleggen
bij het bestaande onrecht.

Maak ons tot mensen
die oude zekerheden kunnen loslaten
en openstaan voor wat komen gaat.
God, blaas uw Geest over ons uit,
doe ons opengaan,
laat de energie in ons stromen,
geef ons kracht en uithoudingsvermogen
om onze wereld op zijn kop te zetten.

(Ch. Sluijsmans)

Muziek

Voorbeden

Bidden wij tot God,
die tot ons spreekt,
die naar ons luistert.

Voor de profeten op onze dagen,
die de vinger weten te leggen op de zere plek,
die zich niet schromen
om het onrecht in onze samenleving aan te klagen.
Dat er naar hen geluisterd wordt.

(zang:)

Laat ons bidden:
Laat ons bidden
in de stilte van ons hart,
dat de Vader
ons daartoe bezielen mag.

Bidden we voor de stille werkers in onze dagen
die in het klein doen
wat in het groot nog niet haalbaar is:
beschikbaar zijn en zich inzetten
voor mensen met beperkte kansen.
Dat zij navolgers mogen vinden.

Laat ons bidden: ...

Bidden we voor mensen
die alle fut in het leven hebben verloren,
ontgoocheld door tegenslagen,
teleurgesteld in zichzelf of in anderen.
Dat een heilige onrust
hen weer in beweging mag zetten.

Laat ons bidden: ...

Bidden we voor hen
die hun hart aan elkaar hebben verpand,
voor allen die elkaar hun woord gaven.
Dat zij trouw blijven, ook als het moeilijk wordt.

Laat ons bidden: ...

Stilte

Bezinning

Hoe dikwijls heb ik mij,
in mijn ongelooft,
afgewend van een vriend
die mij de waarheid spiegelde?
Hoe dikwijls heb ik mensen opgesloten
in hun etiket van afkomst, beroep of maatschappelijke status
om hun boodschap niet te moeten aanhoren?
Hoe dikwijls heb ik mij
geërgerd aan mensen die durven ingaan
dwars tegen de stroom van de goegemeente in,
om rechtvaardig te zijn
en waarheid zijn plaats te geven?
Leer me nederig worden, Heer.
Leer me echt luisteren
en helder zien waar het echt op aankomt.
Geef me moed,
om de rechtmatige
en rechtschapen weg te gaan,
desnoods dwars tegen de stroom in.

(naar Ida Guetens)

Stilte

Bezinning

Jezus was God
naar mensenmaat.

Eenvoudig-echt
en recht naar het hart.
Hij hield niet van
showroom allures.
Hij trok mensen overeind
en leerde ze weer lopen.
Hij kende de angst
en sloeg niet op de vlucht.
Hij geloofde
door en door,
en dus
panikeerde Hij niet.
Hij kende lijden en dood:
Hij wist dat Hij niet
over zijn eigen schaduw
kon springen.

Maar Hij leefde
verder dan zijn dood:
een mens
naar Gods maat.

(auteur onbekend)

Stilte

Bezinning

Ik zie God al een tekening
maken voor de mensen...
Zoals een kleinkind doet voor zijn zieke opa.
Wat erop staat, is niet af.
Het komt er ook niet op aan.
Maar dat die tekening boven het bed mag hangen... Daar komt het op aan.
Zo zijn opa en kleinkind altijd een beetje samen.
De tekening die God voor de mensen heeft gemaakt, is Jezus:
een ruwe schets van een mensenzoon
maar met heel veel liefde
op onze aarde neergezet.
De mensen hebben die tekening van God verfrommeld en weggesmeten.
Zij wisten niet wat zij deden.
Naderhand hebben velen
die verfrommelde tekening toch boven hun bed gehangen.
Op die manier blijft God
nu bij de mensen.
Ondanks alles.

(Manu Verhulst)

Muziek

Bezinning

Droom van liefde voor de rest van je dagen,
droom van een einde aan alles wat scheidt,
droom dat armoede niet meer bestaat,
droom van een tijd zonder oorlog en strijd,
droom van gerechtigheid en vrede.
Maar als je droomt, droom dan niet in je bed,
maar met de hand aan de ploeg, als een kleine profeet.
En bid dat God je de krachten geeft om vol te houden!

(<http://users.telenet.be/dekenaat.oudenaarde>)

Stilte

Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Het volgend Oasemoment is op donderdag 24 februari.
We zullen dan opnieuw vooruitblikken
naar het evangelie van de volgende zondag.
We blijven lezen in het evangelie van Lucas,
en weer eens gebruikt Jezus beeldspraak
die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.
"Wat kijk je naar de splinter
in het oog van een ander

terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?"
Bij die passage zal het Oasemoment stil blijven staan.

"Geen profeet wordt in zijn vaderstad aanvaard",
zo klonken de woorden van Jezus vanavond.
Toch ging Hij door
met daden van liefde, van geloof, van hoop en trouw.
Zo bracht Hij vrede
en wil Hij ook vrede in òns hart brengen.
Laten wij ons openstellen voor die vrede
en ze de komende weken op onze beurt doorgeven
aan de mensen rondom ons.

Moge Gods zegen
ons daarbij steunen en bemoedigen

+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.