



## Oasemoment 'Vissers van mensen' Emmaüsparochie - donderdag 26 januari 2023

### Inleiding

Vandaag laat de evangelist Matteüs ons Jezus zien als rondtrekkende leraar. Hij verkondigt de komst van het Rijk Gods niet alleen met woorden, maar Hij nodigt mensen ook persoonlijk uit om samen met Hem de handen aan de ploeg te slaan. "Kom en volg Mij", roept Hij hen en ons toe.

(dominicanenschildebergen.be)

### Korte stilte

### Evangelie

We lezen uit het evangelie van Matteüs.

Vanaf dat moment begon Jezus het goede nieuws te vertellen aan de mensen. Hij zei: 'Dit is het moment om je leven te veranderen, want Gods nieuwe wereld is dichtbij.'  
Op een dag liep Jezus langs het Meer van Galilea. Daar zag hij twee broers: Simon, die ook wel Petrus genoemd wordt, en Andreas. Het waren vissers. Ze gooiden hun netten uit in het water. Jezus zei tegen hen: "Kom, ga met mij mee. Ik zal jullie leren om mensen te vangen in plaats van vissen." Meteen lieten ze hun netten liggen, en ze gingen met Jezus mee. Een eindje verder zag Jezus twee andere broers: Jakobus en Johannes. Hun vader heette Zebedeüs. Ze zaten in hun boot netten te repareren, samen met hun vader. Toen Jezus de twee broers riep, gingen ze meteen met hem mee. Ze lieten hun vader in de boot achter.

(Matteüs 42, 17-22 - *Bijbel in gewone taal*)

### Stilte

## Bezinning

Mattheüs resumeert het heel kort.  
"Kom, volg mij," zegt Jezus, en ze laten alles achter:  
hun boot, hun netten, hun vader...  
Jezus brengt hen niet de knepen van de welsprekendheid bij,  
of de techniek van de overredingskunst.  
Hij neemt hen gewoon mee op zijn tochten door Galilea,  
en hij 'onderricht' hen.  
Maar het duurt lang voor ze hem begrijpen...  
Dat plan van zijn goede Vader met onze wereld,  
hoe leg je dat ook uit ?  
Mensenvissers worden ze door al doende te leren  
hoe ze mensen kunnen verzamelen in een gemeenschap  
waarin Gods liefde zichtbaar wordt.  
Ook op vandaag 'vissen' we geen mensen  
in netten van reclame of propaganda,  
maar door de wervingskracht  
van een authentiek beleefd geloof.  
Zoals mensen die ons bezig zien, in onze beste momenten,  
geraakt worden en zeggen:  
dit is de moeite waard,  
daar wil ik in meestappen.

(Paul Coucke)

## Stilte

### Bezinning

Er is een stem die roept,  
en die kun je horen.  
Ik hoop dat ons dat ook overkomt,  
net als de leerlingen van Jezus.  
Dat we geroepen worden,  
en weggehaald uit ons eigen kringetje.  
Uit onze angst misschien,  
uit onze eenzaamheid,  
uit gevangenschap en onderdrukking.  
Dat we opengaan en meegaan  
met iets dat van buiten komt  
en wat echt belangrijk is om voor te leven,  
de moeite waard.  
Jezus roept de leerlingen één voor één.  
En zo roept Hij ook ons,  
één voor één bij onze naam.  
Maar je wordt nooit alleen geroepen.  
Je wordt één voor één samen geroepen.  
Je mag elkaar bij de hand houden,  
zodat je het beter aankunt.  
Petrus en Andreas, Jacobus en Johannes  
komen samen achter hun netten en hun boten vandaan  
en gaan met Jezus mee, samen.  
En de profeet Jesaja zegt het nog sterker:  
Het is een volk dat op weg gaat,  
een heel volk dat een licht ziet  
en daar achteraan durft gaan, samen.

(auteur niet gekend)

## **Stilte**

### **Lied**

Zingen we samen twee strofen van het lied  
'Jezus die langs het water liep'.  
U vindt de tekst op het blaadje.

Jezus die langs het water liep  
en Simon en Andreas riep,  
om zomaar zonder praten hun netten te verlaten,  
Hij komt misschien vandaag voorbij  
en roept ook ons, roept u en mij,  
om alles op te geven en trouw Hem na te leven.

Christus die door de wereld gaat,  
verheft zijn stem niet op de straat,  
Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede.  
En lokt ook nog zoveel ons aan,  
tot wie zouden wij anders gaan?  
Hij heeft en zal ons geven alles, het eeuwig leven.

(Zingt Jubilate, nr. 562)

## **Stilte**

### **Bezinning**

Ik hoor uw roepstem wel, o Heer,  
maar tot mijn grote spijt,  
hoor ik nog zoveel dingen méér,  
vandaag heb ik echt geen tijd.

U weet, ik heb het vreselijk druk.  
Een dag is zó voorbij.  
Misschien heb ik, met veel geluk,  
vanavond even vrij.

Hoewel, wat jammer, Heer, ik vrees  
dat het vanavond ook niet gaat.  
Ik heb nog werk op mijn computer  
en 't is zo gauw weer laat.

(theobaldusparochie.nl)

## **Korte stilte**

### **Bezinning**

Vaak in eenvoudige mensen om ons heen  
treedt God ons tegemoet.  
Hij roept, Hij vraagt, Hij nodigt uit te luisteren...  
vaak op een moment  
dat we zoveel andere dingen te doen hebben

en ons hoofd er niet naar staat.  
Als Hij roept en jou vraagt, vrees dan niet.  
Kom en ga de weg die Hij je wijst.  
Vertrouw op Hem,  
Hij die ook hier en nu aanwezig is, midden onder ons.

(auteur niet gekend)

## **Muziek**

### **Bezinning**

Vissers van mensen.  
Het gaat er niet om mensen 'te vangen',  
in de betekenis van zieltjes te winnen.  
Het Griekse werkwoord 'vangen' betekent  
'in leven houden, tot leven brengen'.  
Jezus bedoelt dus:  
'Wees mensen nabij, zodat zij in leven blijven,  
zodat zij opnieuw tot leven komen'.  
"Mensen die niet bestaan een naam geven" zei dokter Jan Vermeiren,  
toen hij een eredoctoraat kreeg voor wat hij deed voor kansarmen.  
'Mensen vissen' wil in de geest van Jezus zeggen:  
mensen redden uit de bedreiging,  
mensen binnenbrengen in het grote net  
van geborgenheid en eenheid.  
"Kom volg Mij."  
Jezus roept ook ons vandaag bij onze naam  
om zorg te dragen voor mensen.  
Talloze mensen dreigen te verdrinken,  
sommigen in materiële zekerheden,  
anderen in de totale onzekerheid,  
in de eenzaamheid,  
in de zinloosheid van hun leven.  
Hen moeten,  
hen kunnen wij  
vaste grond onder hun voeten geven.

(naar een preek op preken.be)

## **Stilte**

### **Bezinning**

Kijk eens om je heen.  
Wees eens stil en luister...  
De wereld komt op je af.  
Mensen - grote mensen, kleine mensen -  
zij roepen, ze hebben iemand nodig.  
Ze hebben jou nodig, ze hebben mij nodig.  
Het is een kind, dat roept om de zorg en liefde van zijn moeder.  
Het is de jongen, die rekt op de steun van zijn vader.  
Het is de patiënt, die vraagt om troost in zijn lijden.  
Het is de leerling, die om uitleg vraagt.  
Het is de kerkganger, die verdieping wil.  
Het is de eenzame, die aansluiting zoekt.  
Het is de opgejaagde, die rust wil hebben.

Het is de mens, die uit de sleur wil.  
Er is iemand die roept om mij, om jou,  
die een beroep doet op mij, op jou,  
die ons aanzet iets te doen voor hem, mijn medemens  
en waardoor wij hem gelukkig kunnen maken.  
Hij heeft geen mening en hij weet niet waar hij heen gaat.  
Lijkt hij niet wat op jou en mij?

(theobaldusparochie.nl)

## **Stilte**

### **Bezinning**

Een mens wordt altijd geroepen  
vanuit zijn dagelijks bezig zijn.  
Vissen bijvoorbeeld,  
als hij een visser is.  
Les geven bijvoorbeeld  
als je leraar bent.  
Autorijden, bijvoorbeeld,  
als je als chauffeur  
je brood verdient.  
Als het daar waar je bezig mee bent  
duidelijk wordt  
dat in alles wat je doet  
het steeds om mensen gaat:  
om het opvissen van mensen,  
het opvoeden tot betere mensen,  
het op weg helpen van mensen...  
is je roeping begonnen.  
Visser van mensen worden,  
zorgende mens voor mensen worden,  
zelf beter mens worden...  
daar gaat het om in elke roeping.  
Wie dat echt wil beleven  
zal veel achterlaten...

(Carlos Desoete, *In zijn naam*)

## **Muziek**

### **Gezamenlijk gebed**

Bidden we samen het gebed op uw blaadje.

God, u kent mij,  
u doorgrondt mij,  
u weet wat ik aankan,  
u aanvaardt mij zoals ik ben.

En toch roept u mij,  
heel concreet, heel direct,  
"loslaten en volgen" klinkt het,  
"ik heb je nodig".

Hoe kan ik anders

dan u te volgen,  
u roept mij enkel en alleen  
omdat u mij vertrouwt.

Ik zie geen reden, oprecht,  
om tegen te pruttelen,  
u zorgt voor mij, getrouw,  
zo kan ik het aan.

En wat men ook zegt,  
ik kan toch niet anders,  
uw roep te volgen, ik weet het,  
is mijn geluk.

Dank u wel, God,  
om uw vertrouwen.

(auteur niet gekend)

## **Stilte**

## **Afsluiting**

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn,  
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Het volgend Oasemoment  
is op donderdag 23 februari.  
De veertigdagentijd is dan net begonnen,  
de dag voordien is Aswoensdag.  
We zullen vooruitblikken naar het evangelie  
van de eerste zondag van de vasten,  
waar Jezus in de woestijn  
driemaal op de proef gesteld wordt  
door de duivel.

Jezus roept vissers achter zich aan,  
doodgewone mensen zoals wij.  
Hij nodigt ons uit,  
paden van licht en leven aan te wijzen.  
Hoop geven, muren afbreken,  
vreemden tot vrienden maken,  
mensen de weg voorgaan die Jezus liep.  
Waar mensen zo bijeenkomen,  
daar komen God en zijn rijk in zicht.  
Moge dat ook in ons midden gebeuren.  
En moge daartoe Gods zegen op ons rusten,

+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

(naar dominicanenschildebergen.be)