



## Oasemoment 'Bemin God en uw naaste zoals uzelf' Emmaüsparochie - donderdag 25 januari 2024

### Inleiding

"Heb je naaste lief zoals jezelf," hield Jezus zijn toehoorders voor.  
"En wie is mijn naaste dan?" reageerde de wetgeleerde bliksemsnel.  
Jezus beantwoordt die vraag met een gelijkenis die een liefde toont die veel verder gaat dan wat de rechtsgeleerde verwacht.  
Net als de Barmhartige Samaritaan kunnen ook wij liefde, barmhartigheid en medeleven tonen voor mensen in nood, ongeacht hun religieuze, etnische of sociale achtergrond.  
Door te leren elkaar lief te hebben ongeacht verschillen kunnen christenen naasten worden, zoals de Samaritaan in de parabel die Jezus ons voorhoudt.  
Niet verwonderlijk dus dat de Gebedsweek voor de eenheid onder de christenen zijn boodschap ophangt aan deze parabel.  
Tijdens de Week van gebed voor eenheid vragen we de Heer ons bij te staan om onze wonden te verzorgen en ons zo in staat te stellen de weg van eenheid met vertrouwen en hoop te bewandelen.

(o.m. naar de toelichting op <https://www.weekvan.gebed.nl>)

### Korte stilte

### Evangelie

De wetgeleerde vroeg Jezus: "Wie is mijn medemens dan?"  
Toen vertelde Jezus een verhaal. Hij zei:  
"Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho.  
Maar onderweg werd hij door rovers overvallen.  
Ze pakten alles van hem af, ook zijn kleren.  
Ze sloegen hem halfdood, en lieten hem liggen.  
Toevallig kwam er een priester langs.  
Hij zag de man wel liggen, maar hij liep hem voorbij aan de overkant van de weg.  
Toen er even later een hulp priester langskwam, gebeurde hetzelfde.  
Hij zag de man wel liggen, maar hij liep hem voorbij aan de overkant van de weg.  
Toen kwam er een vreemdeling langs, een Samaritaan.  
Hij zag de man liggen en kreeg medelijden.  
Daarom ging hij naar hem toe.  
Hij verzorgde de wonden van de man met olie en wijn.

En hij deed er verband om.  
Toen zette hij de man op zijn eigen ezel  
en bracht hem naar een herberg.  
Daar zorgde hij voor hem.  
De volgende dag gaf de Samaritaan geld  
aan de eigenaar van de herberg en zei:  
'Zorg goed voor de man. Als het je meer geld kost,  
krijg je dat van me op mijn terugreis.'"  
Toen vroeg Jezus: "Wat denk je?  
Wie was de medemens van de man die overvallen werd?  
De priester, de hulp priester of de Samaritaan?"  
De wetgeleerde antwoordde:  
"De Samaritaan, want die was goed voor de gewonde man."  
Toen zei Jezus: "Doe dan voortaan net zoals de Samaritaan."

*(Lucas 10, 29-37 - Bijbel in gewone taal)*

## **Stilte**

### **Bezinning**

Jij bent niet mijn naaste  
als je in een boog om me heen loopt  
omdat ik arm ben,  
omdat ik de dingen niet heb die jij hebt;  
als je op me neerkijkt  
omdat je vindt, dat ik lui ben,  
omdat ik jouw tempo niet volg;  
als je mij links laat liggen  
omdat ik onderontwikkeld ben,  
omdat ik jouw diploma's niet heb.

Jij bent niet mijn naaste  
als je alleen maar van je overvloed geeft  
en ik nergens je hart voel kloppen,  
als ik in je gave geen vriendschap vind.

Jij bent niet mijn naaste  
als je van mij niets verwacht  
en ik je niets geven mag.

Je kunt alleen mijn naaste zijn,  
als je me aanvaardt zoals ik ben,  
als je oog hebt voor mijn hulpeloosheid.

*(theobaldusparochie.nl, met coupure)*

## **Stilte**

### **Bezinning**

Wie is mijn naaste, God?  
Het klinkt als een uitvlucht om niet lief te hebben  
en als een verontschuldiging  
omdat ik mensen  
laat sterven in eenzaamheid en verdriet.  
Want de eigenlijke vraag is niet

wie mijn naaste is,  
maar wel  
of ik de naaste wil zijn van mijn medemensen.  
Geef mij daarom de durf  
mijn handen uit de mouwen te steken  
en gekwetste en lijdende mensen nabij te zijn  
en te blijven,  
voor altijd.

(Lovendegem)

## **Muziek**

### **Bezinning**

Naaste zijn  
is op weg gaan,  
alert,  
met open oog en open handen  
voor elkeen die ik tegenkom  
langs of op mijn weg.

Naaste worden  
is de ander nabij willen zijn  
zonder vragen,  
zonder oordeel,  
zonder verwachting.  
In alle eerbied  
zijn vrijheid respecterend  
en zien,  
doorzien,  
wat hier en nu  
zijn leven leefbaarder kan maken.

En zonder omhaal,  
niet wachtend op een gebaar van dank,  
verdergaan.

(naar Ida Guetens)

## **Korte stilte**

### **Lied**

We zingen het lied *Mens voor de mensen zijn*.

(strofen 1 - 3 - 4)

*Refrein*

Mens voor de men - sen zijn, her - der als God,  
troos - ter voor groot en klein, zo lief als God.

1. God roept zijn men - sen, Hij roept ze bij naam
2. Ge - na - de zaait Hij als zaad in hun hart,
3. Klein met de klei - nen zijn, vriend on - ver - wacht,
4. Zie - ken om - ar - men, hun tra - nen ver - staan,

*Rej*

1. op - dat zij toe - ge - wijd zijn we - gen gaan.
2. zijn Geest ver - nieuwt de tijd en heelt de smart.
3. niet op zich - zelf maar op and' - ren be - dacht.
4. met hen de kruis - weg ten ein - de toe gaan.

## Korte stilte

## Bezinning

Kapotgewerkt,  
opgebruikt,  
afgekeurd,  
uitgerangeerd,  
van de weg geschoven.  
Wie zal zijn naaste zijn?

Vreemde wegen gegaan,  
tegen de muur gelopen,  
noodsprongen gemaakt,  
in de vernieling geraakt,  
de weg kwijtgeraakt.  
Wie zal zijn naaste zijn?

Weggejaagd van zijn grond,  
gevlucht voor geweld,  
aan lager wal geraakt,  
kreperend in krotten,  
weggedrukt in de goot.  
Wie zal zijn naaste zijn?

(Kees Pannekoek)

## Stilte

## Bezinning

Een naaste kies je eigenlijk niet.  
Hij is er.  
Je hebt er hier en nu mee te doen,  
tussen Jeruzalem en Jericho,  
of daar waar je weg je vandaag langs leidt.  
Of hij komt op je toe.  
Hij is de toetssteen voor de waarachtigheid  
van je liefde voor de mens.  
De naaste is nooit een principe.  
Hij is de eerstvolgende mens die je weg kruist.  
Je kunt niet beslissen wie je naaste zal zijn.  
Hijzelf kiest jou.  
En het hangt van hem en zijn situatie af  
of hij sympathiek of antipathiek is,  
iemand die je iets te bieden heeft  
of iemand die uitgeplunderd is.  
Het enige wat je te doen staat is tot de situatie in te gaan,  
in de ontmoeting in te treden,  
doen wat er te doen is,  
gemeenschappelijke zaak maken met die mens.  
Hetzelfde wat je voor je broer of je vriend zou doen.  
Hetzelfde als je voor jezelf zou wensen in die situatie.  
Aan de wetgeleerde zei Jezus alleen maar:  
"Ga en doe jij evenzo".

(naar Paul Schruers)

## Stilte

### Bezinning

Het klinkt zo onwerelds:  
'je naaste liefhebben als jezelf'.  
Een uitdrukking waarbij we nog zelden stilstaan,  
alsof we perfect begrijpen wat wordt bedoeld.  
Geroepen om elkaars Samaritaan te zijn,  
liefhebbende medemens, naaste.  
En toch: 'liefhebben', al is het verheven taal,  
we zijn ermee vertrouwd,  
als moeder, vader, dochter, zoon.  
'Liefhebben' spreekt van zorgvuldigheid, van zorgzame nabijheid,  
is rijper dan verliefdheid,  
onbaatzuchtiger dan 'genieten van',  
ruimer dan gevoel en hartstocht.  
Het verwijst naar 'zorgen voor', 'verzorgen', 'zorg dragen'...  
Het veronderstelt dat we onmiddellijk de handen uit de mouwen steken  
met toegewijde hulp,  
en, waar nodig, doorverwijzen naar anderen.  
'Iemand naar een herberg' brengen, zegt het verhaal.  
Niet om er vanaf te zijn, integendeel.  
Want 'liefhebben' veronderstelt een lang engagement.  
'Tot de Heer terugkomt',  
tot het geluk weer bij de mens is teruggekeerd.

Tot 'liefhebben van je naaste' zijn we geroepen als christen,  
elke dag weer.  
De wereld heeft ze nodig,  
echte christenen die, gewekt door de zorg van een ander,  
zich geroepen weten om die dienstbaar lief te hebben.  
"Met heel uw hart, met heel uw ziel,  
met heel uw kracht en met heel uw verstand".

(naar Broechem)

## **Stilte**

### **Gezamenlijk gebed**

Bidden we samen het gebed op uw blad.

God van liefde,  
die liefde in onze harten schrijft,  
geef ons de moed  
om verder te kijken dan onszelf  
en de naaste te zien  
in hen die anders zijn dan wij,  
zodat we Jezus Christus  
echt kunnen navolgen,  
onze broer en onze vriend,  
die Heer is, voor eeuwig en altijd.  
Amen.

## **Muziek**

### **Bezinning**

Eenheid. Misschien een utopie. Waarom?  
Eenheid vind je waar mensen kunnen luisteren,  
aandachtig en zachtmoedig  
de anderen en zichzelf laten uitspreken.  
Eenheid vind je waar mensen  
elkaar het beste wensen uit de grond van hun hart.  
Zomaar. Omdat ze proberen  
elkaar vrolijk en gelukkig in het leven te vergezellen.  
Eenheid vind je  
waar mensen meningsverschillen kunnen uitspreken  
in wederzijds geloof en vertrouwen,  
waar mensen het niet te lastig vinden  
om te gaan naar anderen  
en elkaar te ontmoeten, te ontvangen.  
Eenheid begint bij jezelf.  
Ja, eenheid vinden in je denken en doen.  
Van je woorden je leven maken  
en van je leven je woorden.  
Eenheid begint daar  
waar hart en handen samen op weg willen  
naar dat rijk van gerechtigheid en liefde.

(Emmanuel Dobbelaere)

## **Stilte**

## Afsluiting

Bedankt omdat je vanavond bij ons wou zijn,  
en het mee met ons stil wou maken in je hart.

Ons volgend Oasemoment is op donderdag 22 februari.  
De Veertigdagentijd is dan al een week bezig  
en we lezen het evangelie van de tweede zondag van de Vasten.  
Samen met een paar van zijn leerlingen  
beklimt Jezus een hoge berg.  
Voor de ogen van Petrus, Jakobus en Johannes  
verandert Hij van gedaante  
en worden zijn kleren stralend wit.  
Jezus verschijnt samen met Elia en Mozes,  
en uit de wolk klinkt een stem die zegt:  
"Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem."  
Een nieuw Oasemoment over vier weken.

"Doe dan voortaan net zoals de Samaritaan."  
Daartoe roept het evangelie ons op.  
Moge de Heer ons daarvoor de nodige bezieling  
en daadkracht schenken.  
Hij moge ons zegenen  
zodat ook wij voor elkaar een zegen zouden zijn,

in de naam van  
+ de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.