



Oasemoment 'Pasen' Emmaüsparochie - donderdag 17 maart 2016

Bezinning

Vasten is geen doel op zich,
maar een middel om ons opnieuw te verbinden.
Daarom eindigt de vasten op Pasen.
Of liever: het spant ons op naar Pasen.
Pasen is leven, herleven.
Pasen is leven
voorbij de dood,
voorbij de zonde.
Pasen is verrijzenis vieren,
de verrijzenis van Jezus Christus.

Laat het ook zijn:
onze verrijzenis vieren,
of liever
zijn verrijzenis in ons.

Pasen is de geboorte van de Nieuwe Mens in ons,
de Dienaar van Jahwe,
de mens die,
Goede Vrijdag voorbij,
uit de kringloop van het hebben is gestapt,
herboren is tot solidariteit,
tot breken en delen,
tot lichaam van Christus.

(Carlos Desoete in *Kerk&Leven*, 10 februari 2016)

Stilte

Bezinning

Er is in het verhaal van ons leven
soms een knik.
Het gaat anders dan je gedacht had:
een verlies treft je,
een vriend gaat van je heen,
je huwelijk valt uit elkaar,
contacten lopen dood.
Je eigen levensverwachting loopt vast,
je vindt geen werk of raakt het kwijt,
je komt alleen te staan.
Je moet op je oude dag je huis verlaten.
Je meest geliefde wordt dodelijk ziek.
Op de weg van je leven ligt een steen

die onverzettelijk lijkt.
Wie zal hem wegrollen?
Op diezelfde weg kun je iemand ontmoeten:
iemand spreekt je aan,
iemand tikt je op de schouders,
een woord raakt je hart.
De steen komt in beweging.
Je kijkt niet in een donker gat,
maar je ziet licht. Je voelt je uitgenodigd,
je voelt nieuwe kracht komen.
Het litteken blijft, maar de wond heelt.
Je bent opnieuw aanwezig.

(www.theobaldusparochie.nl)

Stilte

Evangelie

We lezen uit het evangelie zoals neergeschreven door Lucas.

Op sabbat namen de vrouwen de voorgeschreven rust in acht,
maar op de eerste dag van de week
gingen ze 's morgens heel vroeg naar het graf,
met de kruiden die ze hadden klaargemaakt.
Ze vonden de steen weggerold van het graf
en gingen naar binnen,
maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet.
Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken.
Opeens stonden er twee mannen voor hen in stralend witte kleren.
Daar schrokken ze van
en ze sloegen hun ogen neer,
maar zij zeiden:
"Waarom zoekt u de levende bij de doden?
Hij is niet hier,
Hij is tot leven gewekt.
Vergeet niet wat Hij u
destijds in Galilea heeft gezegd:
De Mensenzoon moet overgeleverd worden
in handen van zondaars,
gekruisigd worden
en op de derde dag weer opstaan."

(Lc. 24, 1-7, Willibrordvertaling)

Stilte

Bezinning

In het graf van de dood,
van oorlog en onrecht,
van haat en angst,
heb ik een engel gezien.
Hij had geen vleugels en zijn gewaad schitterde niet.
Neen, hij was heel gewoon,
een mens als ieder ander mens.
Hij was er,
midden in dat graf.

Hij was niet weggelopen van de mens en zijn ellende.
Hij was er,
in mijn angst en mijn onvrede,
in mijn onmacht
midden in de dood van velen.
Hij was er
zoals God er altijd is,
midden in de dood.
Niet bang zijn, zei hij,
Je hoeft de Levende hier niet te zoeken.
Maar breek de graven open,
maak de zwachtels los
die mensen gevangen houden in zichzelf,
toegeklapt in hun verdriet.
Herstel de onmacht en de angst,
wek een nieuw vertrouwen,
en wees er ook voor anderen.
Dan zul je Hem zien,
de Levende,
daar gaat Hij u voor.
Wie God doet,
is door geen grafsteen tegen te houden.

(Carlos Desoete)

Stilte

Bezinning

U bent verrezen,
maar nog niet in 't hart van elke mens.
De steen verspert zo vaak het volle licht,
de nieuwe dag.

U bent verrezen,
maar nog niet voor al diegenen
die nog steeds geloven
dat dit bestaan ten dode is opgeschreven.

Verrezen op de derde dag,
die nog niet is aangebroken
voor wie zich draait en keert
in het duister van de twijfel.

Verrezen en nog steeds op weg
voor wie met Hem naar Emmaüs wil gaan
en, worstelend met alle vragen,
eindelijk zegt: "Kom binnen om te blijven,
om te bidden, om samen het avondbrood te breken
in een overweldigend geluk:
U bent verrezen."

(Manu Verhulst)

Stilte

Bezinning

Toen op Paasmorgen
de vrouwen vertelden dat het graf leeg was,
waren er velen die het niet konden geloven.

De blinde geloofde het wel,
want Hij had hem toch weer leren zien.
De lamme geloofde het,
want hij had hem toch weer leren lopen.
De dove geloofde het ook,
want Hij had hem toch weer leren luisteren.
De melaatse geloofde het zeker,
want Hij had hem toch weer leren leven.
Voor hen was die Paasmorgen
de bevestiging van hun nieuwe leven.

Moge ook jij geloven
dat Pasen ook aan jou
nieuwe levenskracht geeft.

(Antoon Vandeputte)

Muziek

Bezinning

"Is er leven na de dood?"
Geen makkelijke vraag.
Laat eerst die andere vraag op je afkomen:
"Wie is Christus voor jou?"
Is die verrezene jouw onafscheidelijke gezelschap geworden?
Is Hij diegene die je niet meer kunt missen,
zodat ook Hij jou niet meer kan missen?
Dan zal de verrijzenis van Christus
ook jouw verrijzenis zijn.
"Wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven."

Pasen is stilstaan bij de verrezen Christus
en met Hem verder kijken
dan de grenzen van alles wat voorlopig is.

(naar Manu Verhulst)

Stilte

Bezinning

Pasen is het feest van de verrijzenis!
Het feest van de jeugd!
Het feest van het eeuwige leven!
Wie gelooft in de verrijzenis
wordt nooit oud,
kan altijd opnieuw beginnen,
heeft na de zwaarste nacht
steeds een lichtende morgen!
Wie gelooft in de verrijzenis
wordt nooit angstig voor het leven,

nooit wanhopig voor lijden en dood!

Wie gelooft in de verrijzenis
verzuurt en vergalt zijn leven niet,
en laat zich niet vangen in de fijngesponnen netten
van onoplosbare problemen,
die alleen méér oplosbaar zijn
omdat men de hele mens met ziel en geest en al
In het graf wil steken.

Ik geloof in de verrijzenis!
Ik geloof in het leven!
Ik geloof in de liefde als de absolute macht,
die mensen en wereld
en heel de kosmos beweegt!
Ik geloof in God, die liefde is!

(Phil Bosmans)

Stilte

Bezinning

Pasen gebeurt daar
waar men hoopvol naar de mensen
en de wereld kijkt.
Waar men de vrees laat varen
en liefdevol leeft.
Waar men elkaar in de ogen kijkt
en het wonder in de ander ontdekt.
Waar niet alleen 'gisteren' telt
maar waar het ook 'morgen' mag worden.

Verrijzenis gebeurt daar
waar Jezus aanwezig mag komen
met zijn vergeving en troost.
Waar Jezus mensen rechtop helpt
die anders langs de kant moeten blijven.
Waar Hij medestanders vindt
die met Hem willen waken en werken.
Waar Jezus zichtbaar wordt
in mensen van goede wil.
Waar Hij teken mag zijn
van een Vader die van ons houdt.

Verrijzenis gebeurt daar
waar wij het brood en de beker
met anderen willen delen.
Waar wij de vreugde en de pijn
met elkaar willen delen.
Waar wij de boodschap van liefde
met anderen willen delen.

Verrijzenis gebeurt daar
waar wij verrijzenismensen willen zijn.

(naar M. Hermans)

Stilte

Bezinning

Paasmensen gaan op weg.
'Mensen van de Weg',
zo werden zij eertijds genoemd.
Hun weg heet:
liefde en geloof en hoop,
breken en delen,
doen wat Jezus heeft gedaan,
zijn woord verder spreken,
zijn gebed verder bidden.
Ja, Jezus' weg is niet doodgelopen,
hij loopt door in zoveel paasmensen
tot op vandaag.
Door Zijn Geest bezielde,
weten zij zich gezonden
om blinden het zicht te geven,
om verlamden te doen lopen,
en monddoodgemaakte mensen
stem te geven,
om aan armen blijde boodschap te brengen.
Zij zijn met heel hun doen en laten,
met hun manier van leven
vandaag de belichaming van het evangelie.
Zij zijn vandaag
het lichaam van Christus.

(Carlos Desoete)

Stilte

Gezamenlijk gebed

Bidden we samen het gebed
dat u op uw blaadje vindt.

God van alle leven,
wij kijken uit naar het komende Paasfeest,
de nieuwe dag die U voor ons doet opgaan.
Wij leven dankzij uw liefde
die ons ten diepste aanraakt
en van ons nieuwe mensen maakt.
Laat het ons weten,
en nog meer: laat het ons voelen,
en nog dieper: laat het ons geloven
dat U de God bent van vuur en water,
van licht en hoop,
van bevrijding en leven.

Neem van ons weg al wat ons bedreigt
en angstig maakt.
Neem uit ons weg
elke neiging tot kwaad.
Laat ons openbloeien

tot uw mensen,
paasmensen,
mensen van de nieuwe dag.
Amen.

(gebed op kerknet.be)

Muziek

Bezinning

't Is zalig Pasen vieren
als mensen die dood waren voor elkaar
weer spreken gaan.

't Is zalig Pasen vieren
als huizen die gesloten waren voor elkaar
weer open gaan.

't Is zalig Pasen vieren
als mensen die afhaakten omwille van elkaar
weer verder gaan.

't Is zalig Pasen vieren
als muren die we bouwden tussen elkaar
weer neer gaan.

't Is zalig Pasen vieren
als Zijn levensverhaal
steeds verder gaat.

't Is zalig Pasen vieren
als mensen die zijn verhaal
waar ook hebben aanhoord,
het weten te beleven met elkaar.

(Antoon Vandeputte)

Stilte

Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Het volgend Oasemoment
is op donderdag 28 april.
We gaan dan verder op verkenning
in de Bergrede.
"Jullie zijn het zout van de aarde",
en "jullie zijn het licht van de wereld,"
zei Jezus toen,
en bij die uitdagende woorden
willen wij blijven stilstaan.

Goeienavond nog.
Moge de vrede van de Heer met u zijn
op uw vastentocht naar Pasen.