



## Oasemoment 'De verloren zoon' Emmaüsparochie - donderdag 24 maart 2022

### Bezinning

Het gebeurt nog elke dag:  
kinderen lopen van huis weg,  
lappen de ouderlijke raad aan hun laars,  
bouwen hun eigen leventje  
en lopen in zeven sloten tegelijk.

Het gebeurt nog elke dag:  
mensen hebben hun straf uitgezeten,  
horen de gevangenispoort  
achter zich dichtvallen  
en vinden nergens een open deur,  
niemand die vergeeft en vergeet.

Het gebeurt nog elke dag:  
omwille van de eer  
en de goede naam van de familie  
worden broers en zussen afgeschreven,  
geschrappt van de verjaardagskalender.

Het gebeurt nog elke dag:  
mensen proberen een weg te zoeken,  
doen domme dingen en verdwalen.  
Ze zoeken barmhartige vaders,  
maar vinden slechts broers die hen de rug toekeren.

(naar Peer Verhoeven)

### Stilte

### Evangelie

We lezen uit het evangelie van Lucas.

Jezus zei: "Een man had twee zonen.  
De jongste zoon zei tegen zijn vader:  
'Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben.'  
De vader gaf hem wat hij vroeg.  
Een paar dagen later pakte de zoon  
al zijn spullen bij elkaar en ging weg.  
Hij ging naar een ver land.  
Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier.  
Toen alles op was,  
kwam er een grote hongersnood in dat verre land.

De zoon had niets meer te eten.  
Daarom ging hij werken bij één van de mensen in dat land.  
Die stuurde hem naar het veld om op de varkens te passen.  
De zoon had zo'n honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten.  
Maar niemand gaf hem iets.  
Toen dacht hij:  
Thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten.  
En ik ga hier dood van de honger!  
Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen:  
'Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u.  
Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn.  
Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten.'  
Toen ging de zoon terug naar zijn vader.  
De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen.  
En meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe,  
sloeg zijn armen om hem heen en kustte hem.  
De zoon zei:  
'Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u.  
Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn.'  
Maar de vader zei tegen zijn knechten:  
'Haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan.  
Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn voeten.  
Haal het vetste kalf en slacht het.  
We gaan eten en feestvieren!  
Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer.  
Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden.'  
En het feest begon."

(Lc. 15, 11-24, naar *Bijbel in gewone taal*)

## **Stilte**

## **Bezinning**

Soms voelen we onszelf verloren,  
ongewild of door eigen schuld.  
De stap terug is de enige mogelijkheid,  
alleen is de drempel erg hoog.  
Het is niet gemakkelijk te erkennen,  
dat we een verkeerde weg zijn ingeslagen,  
dat we ons leven anders hadden moeten inrichten.  
En toch zijn mensen die dat durven bekennen,  
grote mensen,  
eerlijk en vergeving waard.  
Soms zijn we mensen van het eigen gelijk.  
We hebben de waarheid op zak.  
Als alle mensen zouden zijn als wij,  
dan zou de wereld er heel anders uitzien.  
Maar zijn we dan niet mensen met oogkleppen,  
die nauwelijks aandacht hebben  
voor anderen,  
voor andere ideeën?  
Hebben we juist dan geen bekering nodig:  
een ommekeer naar mensen en naar God?  
Welke weg we in ons leven ook bewandelen:  
telkens mogen we een barmhartige Vader ontmoeten.  
Eén die ons met open armen tegemoet komt.

Eén die niets liever wil  
dan dat het leven een feest is voor iedereen.  
We zijn allen zijn zonen en dochters.  
Hij sluit ieder van ons in zijn hart.  
Hij is een en al vergeving en liefde.  
Hij is onze God, wij zijn zijn zonen en dochters.  
Bij Hem en bij elkaar mogen we thuis zijn.

(naar Wim Holterman osfs)

## **Muziek**

### **Gebed**

God, die ieder van ons door en door kent,  
U weet dat er in ons  
een onweerstaanbaar verlangen leeft  
om onze 'eigen baas' te zijn,  
om ervoor te zorgen dat het ons zo goed mogelijk gaat.  
En daarom nemen we nogal eens afstand van U.  
Maar U hebt tijd,  
U wacht met goddelijk geduld  
tot wij ons hart weer voor U openen.  
Daarom zijn wij zo dankbaar, Vader,  
dat wij, nadat wij onszelf zijn tegengekomen  
in de woestijn van eenzaamheid,  
opnieuw mogen thuiskomen bij U.  
U ontvangt ons met open armen  
en maakt ons leven opnieuw tot een feest  
waar wij met iedereen samen aan tafel mogen zitten,  
brekend en delend,  
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Heer.  
Amen.

(naar een gebed op dominicanenschildebergen.be)

## **Stilte**

### **Gezamenlijk gebed**

Bidden we samen het gebed op uw blaadje.

Soms, als ik ervaar  
dat ik een verkeerde weg heb gekozen in mijn leven,  
dan hoop ik dat U toch nog op de uitkijk staat, God,  
en dat U mij in de verte al ziet aankomen.

Vraag me dan niet om alles onder woorden te brengen,  
maar wil me omarmen  
als een liefdevolle Vader en een tedere Moeder.

Geef me alsjeblieft een nieuwe kans  
als ik U ontgoocheld heb.  
En blijf het mij in mijn oor en in mijn hart fluisteren:  
"Menslief, Ik hou van jou".

(Erwin Roosen)

## Stilte

### Bezinning

In iedere liefde komt een moment  
dat je bij mekaar niets meer te bewonderen hebt.  
Wonden van té harde woorden  
en misbruikt vertrouwen  
worden zelfs door de tijd amper geheeld.  
Hooggespannen verwachting werd bittere ontgoocheling.  
Aanbidding werd haat.

Uitpraten helpt niet meer:  
je kent mekaar al door en door.  
Gebreken zijn niet meer te verbergen.  
Van de idealen en de dromen  
is alleen wat naakte schamelheid overgebleven.

En misschien heel diep vanbinnen  
de vraag die men niet meer stellen durft:  
zou jij nu nog van mij kunnen en willen houden?

In elke liefde komt dat cruciale moment  
waarop een mens heel diep moet kiezen:  
ofwel geef je het kwaad een kans,  
ofwel geef je mekaar een kans.  
Vergeven heet dat dan:  
mekaar aanvaarden zoals je maar bent  
en niet meer zoals je zou moeten zijn.

Zo heeft God de wereld liefgehad.

(Carlos Desoete in *Naam die zin is van ons leven*)

## Stilte

### Voorbeden

In de liefde van de vader voor zijn twee zonen  
herkennen we Gods liefde voor ons.  
Waar we ook hebben rondgezworven,  
Hij staat ons op te wachten.  
Daarom mogen we in vol vertrouwen tot Hem bidden.

Bidden we voor al wie zich herkent in de jongste zoon  
die zich laat misleiden door de dwaallichten van de wereld.

<i>voorzang:</i>	Laat ons bidden:
<i>allen:</i>	Laat ons bidden in de stilte van ons hart dat de Vader ons daartoe bezielen mag.

Bidden we voor al wie zich herkent in de oudste zoon,  
die jaloers is op het warm onthaal van zijn jongere broer  
en uitgaat van een voor-wat-hoort-wat-mentaliteit.

*voorzang:* Laat ons bidden:  
*allen:* Laat ons bidden...

Bidden we voor al wie zich herkent in de vader  
en naar medemensen kijkt  
met de ogen van zijn hart.

*voorzang:* Laat ons bidden:  
*allen:* Laat ons bidden...

Heer,  
mogen wij mensen zijn die anderen meten met de maat  
waarmee wij zelf gemeten willen worden.  
Dat wij elkaar niet afbreken, maar opbouwen  
en in onze omgang met anderen beeld zijn van God,  
die genade en verzoening is.

(naar dominicanenschildebergen.be en liturgie.kerkinherent.be)

## **Stilte**

## **Lied**

Waar is de plaats die vrede lacht?  
Waar wordt aan mensen recht verschaft?  
Waar is de God die leven geeft?  
In elke mens die liefde deelt.

Ik zoek de plek waar vrijheid heerst,  
waar elke mens van angst geneest,  
ik zoek de God die armen heelt,  
in elke mens die liefde deelt.

Ik zoek het land dat vreugde heet,  
vrij van geweld en oorlogsleed,  
ik zoek de stad waar God regeert,  
in elke mens die liefde deelt.

Hier is de plaats die vrede lacht,  
hier wordt aan mensen recht verschaft,  
hier is de God die leven geeft,  
in elke mens die liefde deelt.

(Zingt *Jubilate*, nr 324, 'Waar is de plaats die vrede lacht')

## **Stilte**

## **Vredewens**

Vrede betekent:  
het weer goed maken met je broer en je zus.  
Vrede betekent:  
een ander net zoveel ruimte gunnen als jij zelf nodig hebt.  
Vrede betekent:  
een hand uitsteken om een ander te helpen,  
ook al denk je dat het niet zal baten.  
Heer, schenk ons uw vrede

opdat wij, op onze beurt,  
vrede kunnen zijn voor anderen.  
Die vrede van de Heer zij altijd met u.

(dominicanenschildbergen.be)

## **Stilte**

### **Bezinning**

Iedere keer dat we  
elkaar vergeven in plaats van elkaar te lijf te gaan,  
elkaar zegenen in plaats van te vervloeken,  
elkaars wonden verzorgen in plaats van ze dieper te maken,  
elkaar bemoedigen in plaats van te ontmoedigen,  
elkaar hoop geven in plaats van elkaar tot wanhoop te drijven,  
elkaar omhelzen in plaats van te bestoken  
elkaar begroeten in plaats van te negeren,  
elkaar danken in plaats van te bekritisieren,  
elkaar prijzen in plaats van te belasteren,  
kortom  
iedere keer dat we kiezen voor elkaar  
in plaats van tegen elkaar,  
maken we Gods onvoorwaardelijke liefde zichtbaar,  
verminderen we het geweld  
en werken we aan het tot stand komen  
van een nieuwe gemeenschap.

(Henri Nouwen)

## **Muziek**

### **Afsluiting**

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn  
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Het volgend Oasemoment is op donderdag 28 april.  
We lezen dan hoe Jezus  
na zijn dood en opstanding  
tussen zijn leerlingen verschijnt  
en hen telkens opnieuw  
woorden van Vrede toespreekt.  
Christus is een man van vrede,  
en Hij wil dat ook wij mensen van vrede zijn.  
Nu meer dan ooit  
is dat zijn boodschap voor deze wereld:  
dat wij mensen van vrede zijn.  
Daar zal ons volgend Oasemoment  
over gaan.

Ook vanavond  
hadden wij het over vrede.  
"Heer, schenk ons uw vrede,"

baden wij,  
"opdat wij, op onze beurt,  
vrede kunnen zijn voor anderen".  
Laten wij  
in de weken die ons naar Pasen leiden  
vredebrenners zijn,  
omdat wij kunnen en willen vergeven  
telkens wij denken  
dat ons onrecht wordt aangedaan.

Zo vaak bidden we in het Onze Vader:  
"Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren."  
Laat dat telkens opnieuw onze belofte zijn  
om het voorbeeld van de barmhartige vader  
waar te maken in ons eigen leven.

Moge Gods zegen  
ons daarbij tot steun zijn

+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.