



## Oasemoment 'Wees waakzaam' Emmaüsparochie - donderdag 28 november 2019

### Inleiding

De Advent komt er weer aan,  
een tijd van hoop en verwachting,  
maar meer nog een oefening in goed kijken,  
in leren zien.

Want het zal je maar gebeuren  
dat het Rijk Gods onder ons komende is  
en je hebt het niet in de gaten,  
het gaat helemaal aan jou voorbij.  
Vandaar de oproep in de lezing vandaag:  
'Wees waakzaam!'

(naar Kerk in Herent)

### Korte stilte

### Evangelie

Jezus zei: "De Mensenzoon zal onverwacht komen.  
Niemand weet precies wanneer dat zal gebeuren.  
Zelfs ik weet dat niet.  
Alleen God, de Vader, weet dat.  
Het zal net zo gaan als in de tijd van Noach.  
Toen waren de mensen bezig met gewone dingen:  
met eten, drinken en trouwen.  
Niemand wist wat er ging gebeuren.  
Totdat de dag kwam dat Noach zijn boot in ging.  
Toen kwam plots de grote overstroming,  
en alle mensen verdronken.  
Net zo plots zal ook de Mensenzoon komen.  
Als de Mensenzoon komt, mag niet iedereen met hem mee.  
Als er bijvoorbeeld twee mannen aan het werk zijn op het land,  
mag maar één van hen met de Mensenzoon mee.  
De ander moet achterblijven.  
Blijf opletten!  
Want jullie weten niet wanneer jullie Heer zal komen.  
Stel dat je van tevoren weet wanneer er een dief komt.  
Dan blijf je wakker en zorg je ervoor  
dat die dief niet bij je kan inbreken.  
Maar jullie weten niet wanneer de Mensenzoon komt.  
Dus moeten jullie altijd klaarstaan."

(Bijbel in gewone taal, met coupures)

## **Stilte**

### **Bezinning**

Waakzaam zijn is niet passief afwachten.  
Niet een houding van  
met-de-armen-over-elkaar  
en wel zien wat er gaat gebeuren.  
Het is eerder een actief uitzien naar,  
alert zijn voor mensen en gebeurtenissen.

Waakzaam zijn zet ons in beweging.  
Het zegt iets over ons geloven,  
dat het eens waar zal worden:  
vrede, liefde, recht  
voor alle mensen van goede wil.  
Het doet ons op het puntje  
van onze stoel zitten  
om het zo vlug mogelijk te realiseren.

Waakzaam uitzien naar dat Rijk  
brengt ons in beweging  
om te doen wat nog niet kan,  
om te vieren wat nog niet is.

We weten  
dat slechts één ding noodzakelijk is  
in de ogen van God:  
wie we zijn voor elkaar,  
hoe we omgaan met onze wereld,  
of we God de ruimte geven  
om orde te brengen in de chaos.

Waakzaam zijn:  
dat is oog hebben voor wat echt belangrijk is  
en daaraan ook willen werken,  
met overtuiging en van harte.

(naar Wim Holterman)

## **Stilte**

### **Bezinning**

Laten we waakzaam zijn,  
zodat we oog hebben voor wat er gebeurt  
en niet wegdromen in onverschilligheid.

Laten we waakzaam zijn,  
zodat niemand verdwijnt  
tussen de plooien van het drukke leven.

Laten we waakzaam zijn,  
zodat we daadwerkelijk aanwezig zijn  
waar mensen ons nodig hebben.

Laten we waakzaam zijn,

zodat we het verschil kunnen maken  
voor mensen zonder uitweg.

Laten we waakzaam zijn,  
want de Heer des huizes zal komen.

(auteur onbekend)

## **Stilte**

### **Voorbeden**

Bidden we voor hen die het waken hebben opgegeven,  
voor de vermoeiden,  
en voor de oververmoeiden in wie alle verwachting is uitgeblust.  
Bidden wij voor allen die, door het leven geschonden,  
slechts achterom kijken  
en niets meer van de toekomst verwachten.

*Laat ons bidden:*

Laat ons bidden in de stilte van ons hart,  
dat de Vader ons daartoe bezielen mag.

Bidden we voor de waakzamen onder ons,  
voor de profeten van nu.  
Bidden we voor hen die ogen en oren de kost geven  
en onrecht, dichtbij en veraf,  
voortdurend onder onze aandacht brengen.  
Dat het ons nooit aan zulke mensen ontbreken mag.

*Laat ons bidden:*

Laat ons bidden in de stilte van ons hart,  
dat de Vader ons daartoe bezielen mag.

En bidden we voor onszelf,  
soms waakzaam, dan weer slapend,  
bij tijden energiek en vol goede moed,  
dan weer ontgoocheld en uitgeblust.  
Dat wij elkaar bemoedigen  
en gaande houden totdat de Mensenzoon wederkomt.

*Laat ons bidden:*

Laat ons bidden in de stilte van ons hart,  
dat de Vader ons daartoe bezielen mag.

(dominicanenschildebergen.be)

## **Stilte**

### **Gebed**

Dat we onze dagen openhouden  
voor wat ons  
onverwacht kan overkomen:  
een ontmoeting, een vaarwel,  
ontroering om de schoonheid  
van de mensen of de wereld,

een mens die troost komt vragen  
of ons een ogenblik vrede schenkt.

Dat we onze dagen openhouden  
voor wat nutteloos is:  
gastvrijheid en welkom,  
dankzeggen, stilte,  
zomaar een woord  
of een gebaar van goedheid.

Dat we onze dagen openhouden  
voor God, ook als Hij uitblijft,  
voor zijn spreken en voor zijn zwijgen,  
voor de God over wie wij niet beschikken.

God,  
als we ons opsluiten in zelfvoldaanheid,  
kom dan en verricht aan ons,  
nog voor we het vragen  
het wonder van een nieuwe geboorte.

(Frans Cromphout)

## **Muziek**

### **Bezinning**

Wees waakzaam,  
want voor je het beseft  
heeft de consumptiewereld  
met je diepste dromen een loopje genomen  
en je verlangen naar geluk  
netjes ingepakt in koopgedrag.

Wees waakzaam,  
want voor je het beseft  
zijn je vragen verstomd,  
en zie je niet meer  
hoe het onrecht wordt goedgepraat,  
en ben je aangepast aan wat  
'de gewone gang van zaken' heet.

Wees waakzaam,  
want voor je het beseft praat je mee  
met wat ze allemaal zeggen:  
dat het elk voor zich is in het leven,  
en dat jij toch ook maar één keer leeft.

Wees waakzaam,  
want voor je het beseft  
leef jij ook ten koste van anderen,  
ook al heb je de mond vol  
van kiezen voor de zwaksten.

(Carlos Desoete)

## **Stilte**

## **Bezinning**

Af en toe word je bedolven onder allerlei onheilsvoorspellingen.  
Het gaat slecht met ons milieu.  
De opwarming van de aarde, de waterhuishouding:  
ze zijn een bedreiging voor de toekomst van mens en wereld.  
Normen en waarden lijken te verdwijnen.  
Er zijn de problemen van drugs en alcohol.  
Geweld neemt hand over hand toe.  
We vragen ons soms af waar het naartoe moet.  
Het kan zo niet langer meer.

Het zou dom zijn om de ogen te sluiten  
voor de problemen van onze wereld.  
Maar het is niet goed om ons in die dreiging te laten meeslepen.  
Het Evangelie roept op om onze hoofden  
juist dan omhoog te houden:  
het kan niet de bedoeling zijn  
dat we ten onder gaan aan pessimisme.

Het leven van mens en wereld is toekomstgericht.  
Daarom worden we opgeroepen waakzaam te zijn, alert.  
We moeten de vinger aan de pols houden,  
maar ook de handen uit de mouwen steken.  
Lijdzaam toezien is niet christelijk.  
Daadwerkelijk uitzien naar leven en ruimte:  
daartoe worden we uitgedaagd.  
Op onze weg naar Kerstmis  
mogen we dit voor ogen blijven houden.

(naar Wim Holterman)

## **Stilte**

### **Gezamenlijk gebed**

Bidden we samen het gebed op uw blad.

Heer, onze God,  
help ons waakzaam te blijven  
op elk uur van de dag en van de nacht.

Open onze ogen  
om uw licht te ervaren.

Open onze oren  
om naar uw stem van waakzaamheid te luisteren.

Open onze mond  
om ook bij anderen te getuigen van uw aanwezigheid.

Open ons hart om de komst van Jezus  
in onze ziel voor te bereiden  
en om ons intens met Hem verbonden te weten.

Open onze geest  
om de oppervlakkigheid van het leven te doorbreken.

Open onze handen  
om genadevol te zijn voor de gekwetste mens.

Misschien dat U, met Kerstmis, dan ook in ons  
mens wilt worden.

(auteur onbekend)

## **Stilte**

### **Bezinning**

Advent is een tijd van waakzaam zijn.  
Het is ook een tijd van wachten.

Wachten is geduld hebben,  
maar veel meer dan dat.  
Het is met een groot hart  
verlangen naar wat komen zal.

Wachten is niet vooruitlopen  
maar de tijd afwachten,  
niet zenuwachtig, niet vervelend,  
maar je verblijden in wat komen zal,  
in wie komen zal.

Wachten is weten dat alles zijn tijd heeft.  
Wachten is op uitkijk staan,  
is hopen en verlangen.  
Wachten is geen tijd verliezen  
maar het hart gereed maken,  
is bezig blijven of tot rust komen.

Wachten is beheersing,  
is vertrouwen ook.  
Wachten is bezinnen,  
wachten is beginnen  
met dat waar het om gaat.

Wacht even...  
God geeft zijn Woord!

(naar Frans Weerts)

## **Muziek**

### **Afsluiting**

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn  
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Het volgend Oasemoment is op donderdag 19 december,  
uitzonderlijk niet de vierde maar de derde donderdag van de maand.  
Enkele dagen voor Kerstdag zullen we dan

een engel van de Heer Jozef horen opdragen  
zijn verloofde Maria niet te verstoten.  
"Want", naar het woord van de profeet,  
"de maagd zal zwanger worden en een zoon baren,  
en ze zullen Hem de naam Immanuël geven, wat betekent:  
God met ons."

Waakzaam blijven,  
niet indommelen in onze welvaart en ons eigen gelijk,  
onderscheiden waar het in ons leven écht op aankomt...  
Dat is de Boodschap en de zending  
die wij vandaag ontvingen,  
om er in deze adventstijd naar te leven.  
Moge Gods zegen ons daarbij helpen  
+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

(naar dominicanenschildebergen.be)