



Oasemoment 'Niet met pracht en praal' Emmaüsparochie - donderdag 23 november 2023

Inleiding

Niet met pracht en praal,
niet met geweld en macht,
maar als de Mensenzoon komt Jezus.
Klein en onbetekenend,
als een nietige zwerver,
zo laat Hij zich zien.
Hij wordt zichtbaar
in die kleine, lijdende mens.
Als een goede rechter
roept hij mensen op
om zijn kant te kiezen.
Voorbijgaan aan de kleine,
aan de gevangen medemens,
doet afbreuk aan echt leven.
Op straffe van veroordeling
daagt Hij uit tot goedheid.

Hijzelf is de Koning
in het Koninkrijk van God.
Hij is het niet door geboorte,
niet door de macht van een leger.
Hij wordt Koning
omdat Hij royaal leeft.
Hij loopt over van goedheid,
voor de kleinsten het meest.
Hij steekt zijn hand uit
naar mensen met lege handen.
Hij heeft een woord van vergeving
voor hen om wie niemand iets geeft.
En mensen die terneergedrukt worden:
die richt Hij op.

Jezus roept mensen op
om in zijn geest verder te gaan:
royaal in goedheid,
koninklijk in vergevingsgezindheid,
edel in vrijgevigheid.
Zijn mensen hebben toekomst,
omdat ze oog hebben voor de minsten
van onze wereld.
God ziet naar hen om,
omdat ze leven geven aan hen
naar wie niemand omziet.

(Wim Holterman osfs)

Korte stilte

Evangelie

We lezen uit het evangelie van Matteüs.

Op een dag zei Jezus op de Olijfberg:
'Wanneer de Mensenzoon komt,
aan het einde van het leven op aarde,
zal Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid.
Alle mensen zullen vóór Hem gebracht worden,
Hij zal ze verdelen in twee groepen.
Aan de mensen aan zijn rechterhand zal hij zeggen:
"Kom in het rijk van mijn Vader, want:
toen Ik honger had, hebben jullie Me eten gegeven.
Toen Ik dorst had, hebben jullie Me drank gegeven.
Toen Ik een vreemdeling was, gaven jullie Me een thuis.
Toen Ik geen kleren had, gaven jullie Me er.
Toen Ik ziek was, verzorgden jullie Me.
Toen ik gevangen was, kwamen jullie me bezoeken.'
Dan zullen die rechtvaardige mensen aan Hem vragen:
'Heer, wanneer was je hongerig of dorstig?
En wanneer was je een vreemde of had je geen kleding?
Wanneer was je ziek of in de gevangenis?'
Dan zal Hij zeggen:
'Wat je hebt gedaan voor die minsten, heb je voor Mij gedaan.
En wat je niet voor hen hebt gedaan, heb je ook niet voor Mij gedaan.'
Dan zal Hij zich zeggen tegen de mensen aan zijn linkerhand:
"Ga weg van Me, vervloekten, naar het eeuwige vuur.
Want Ik had honger en jullie gaven Me geen eten,
Ik had dorst en jullie gaven Me niet te drinken,
Ik was vreemdeling en jullie namen Me niet op,
Ik was naakt en jullie gaven Me geen kleren,
Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie keken niet naar Mij om."
Dan zullen ze zeggen: "Heer, wanneer had Je honger of dorst
of was Je vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis
en hielpen we Je niet?"
En Hij zal zeggen:
"Alles wat je niet voor één van deze minsten hebt gedaan,
heb je ook niet voor Mij gedaan."

(Mattheüs 25, 31-46 met coupure - bewerking *Dichter bij de tijd* door C. Leterme)

Stilte

Joods verhaal

Een oud joods verhaal
heeft het over een melaatse bedelaar.
Hij zat aan de poort van Rome
en wachtte, en wachtte ...
Die bedelaar was de Messias.
"Op wie wacht hij dan?"
vroeg een kleinzoon aan zijn grootvader.

De oude man legde zijn hand
op het hoofd van het kind en zei:
"Op jou, mijn jongen."
"En wat moet ik voor Hem doen?"
vroeg de jongen.
Na een lange stilte zei de grootvader:
"Omdat de Messias melaats en verlamd is,
kan Hijzelf de vrede niet brengen
die God beloofd heeft.
Daarom zit Hij als een bedelaar
aan de poort van de stad.
Aan ieder die voorbij komt,
vraagt hij of hij Hem wil helpen.
Hij vraagt om te doen
wat Hij had willen doen."

(C. Leterme)

Stilte

Bezinning

Ik had honger...
en jij ging op reis, tot aan de maan.

Ik had honger...
en jij gooide het feesteten in de vuilnisbak.

Ik had honger...
en jij hebt een studiec commissie opgericht.

Ik had honger...
en jij zei : "Zo gaat het in de wereld."

Ik had honger...
en jij verklaarde : "Voor mensen op jaren heb ik geen werk."

Ik had honger...
en jij troostte : "God zegent de mensen die nu afzien."

Ik had honger...
en jij toonde de machines die nu het werk doen.

Ik had honger...
en jij beweerde dat velen het nog erger hebben dan ik.

Ik had honger...
en jij toonde mij de rekeningen van de te betalen wapens.

Ik had honger...
en jij gaf je opinie: "mocht je niet lui zijn, dan moest je niet bedelen."

Ik had honger...
en jij sloot de deur: "De armen laten me geen rust meer."

(C. Leterme)

Stilte

Lied

"Jij die zegt: 'De minsten zijn mijn broeders',
jij die vanuit hun wereld tot ons spreekt,
die ons roept te zijn elkanders hoeder,
leer ons zien uw licht dat openbreekt."
Laten we dit gebed samen uitzingen.
U vindt het onder nummer 758 in *Zingt Jubilate*.

Jij die bent: 'Ik zal er zijn voor u',
Naam die zin is van ons leven,
wees nabij, word zichtbaar hier en nu.
Groei in ons, kom in ons tot leven.

Jij die zegt: 'De minsten zijn mijn broeders',
die vanuit hun wereld tot ons spreekt,
die ons roept te zijn elkanders hoeder,
leer ons zien uw Licht dat openbreekt.

Jij die bent...

Jij die ziet hoe mensen doodgezwegen,
zonder waardigheid en zonder naam,
uitgesloten, altijd alles tegen,
Jij roept ons om aan hun kant te staan.

Jij die bent...

Jij, het Woord dat in ons waar moet worden,
wij, uw stem voor wie geen stem meer krijgt,
Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen,
wij het beeld van U die leven zijt.

Jij die bent...

(tekst en muziek Carlos Desoete)

Stilte

Bezinning

Hij heet Jezus Christus en lijdt honger.
Hij huilt door de mond van de hongerenden
en de mensen lopen voorbij als zij hem zien.
Zij haasten zich om vlug in de kerk te komen.

Hij heet Jezus Christus en heeft geen huis.
Hij slaapt in de goot
en de mensen versnellen hun pas als zij hem zien
en zeggen: hij is een dronken landloper.

Hij heet Jezus Christus en is analfabeet.
Hij werkt niet en hij bedelt,
en de mensen zeggen als zij hem zien:
die deugt nergens voor,

hij zou moeten gaan werken in plaats van te bedelen.

Hij heet Jezus Christus en is ziek.
Hij leeft achter de tralies van de gevangenis
en wij bezoeken hem nauwelijks.
Wij weten dat hij geen kant meer uit kan.

Hij heet Jezus Christus en wordt afgewezen.
Hij is onder ons en wij hebben hem niet herkend.
Hij is onder ons en wij verachten hem.

(naar theobaldusparochie.nl)

Muziek

Bezinning

Op het einde der tijden zal Jezus de namen afroepen
van al wie genomineerd en bekroond wordt.
De eerste prijs wordt toegekend aan... huizen als Poverello.
Daar geeft men te eten aan wie honger heeft.
De tweede prijs gaat naar... ontwikkelingshulpers.
Zij bouwen zuiveringsstations om water te geven aan de mensen.
De derde prijs gaat naar... alle organisaties
die werk maken van de integratie van vreemdelingen.
De vierde prijs gaat naar organisaties die kleding inzamelen,
omdat ze zoveel naakten hebben gekleed.
De vijfde prijs wordt toegekend aan dokters, verpleegkundigen en vrijwilligers
die zieken verzorgen en genezen.
De zesde prijs gaat naar gevangenisbezoekers en naar al wie werkt
aan een meer menselijk gevangenisstelsel.
Mensen links en rechts zullen reageren.
De ene geeft een staande ovatie, de andere verlaat zwijgend de zaal.
Ieder mens zal geraakt, gekwetst of vereerd zijn.
De ene vloekt: "Schandalig!",
de ander juicht en zingt.
Zo zal Jezus zeggen
waar het in het leven echt om te doen is.

(naar C. Leterme, naar een tekst van Fr. De Maeseneer)

Stilte

Bezinning

Barmhartigheid een ouderwets begrip?
Het kan nochtans héél actueel zijn.
Ligt het aan mij,
of is onze samenleving soms al te genadeloos aan het worden?
Soms heb ik de indruk
dat er steeds luider wordt geroepen om straf en wraak.
Heeft iemand iets mispeuterd?
Dan klinkt meteen dat hij of zij hard moet worden aangepakt.
Heeft iemand een professionele fout gemaakt?
Onmiddellijk ontslag!
Wordt er een gevangene vervroegd vrijgelaten?

Een schande!
Elke week laait wel ergens een debat op
over een misdaad die strenger bestraft moet worden,
over overtredingen waartegen de overheid dringend harder moet optreden.
De roep gaat steevast die richting uit: harder, strenger, forser.
Wanneer roept er eens iemand om wat meer mildheid
ten aanzien van medemensen met hun tekorten?
Wat verlang ik soms hevig
naar een wereld die meer begrip en inlevingsvermogen verkondigt.
Wanneer iemand in de fout gaat,
is het meestal een goed idee om ons af te vragen:
hadden wij dié fout in dié omstandigheden ook kunnen maken?

(naar Luc Vanmaercke in *Kerk&Leven*, 24 februari 2016)

Stilte

Bezinning

De belangrijkste toetssteen voor het leven van een christen
is de zorg en de liefde voor de allerarmsten.

Met mijn verstand begrijp ik dat wel, God,
het evangelie laat daarover geen twijfel bestaan.
Maar met mijn hart heb ik er vaak de grootste moeite mee.
Open mijn ogen, Heer,
opdat ik U herken
in het gelaat van een arme of een zieke medemens.
Geef me de durf
heel mijn leven open te stellen voor kleinen en zwakken
en hen, in Jezus' naam, heel graag te zien.

(naar Erwin Roosen)

Muziek

Bezinning

Koning ben je
als je je gegeven woord houdt,
consequent tot het einde.

Koning ben je
als je mensen zonder toekomst,
armen en vluchtelingen
een uitzicht biedt.

Koning ben je
als je durft te roepen
tegen de massa in.

Koning ben je
als je veiligheid in het verkeer
echt ter harte neemt,
elke dag weer.

Koning ben je

als je vergeving kan schenken,
een paradijs
van een onmogelijke toekomst
kan geven.

Koning ben je
als je in kleine stapjes
de zorg voor onze wereld
op je neemt.

Wie die koninklijke zorgen deelt
is als een koning zo rijk.
Zo kwam Jezus ons voorleven.

(Georges De Smet)

Stilte

Gezamenlijk gebed

Bidden we samen het gebed op uw blad.

Vader,
We zijn geroepen
om vereenzaamde mensen
warmte en geborgenheid te geven.

Uw troost vragen wij
om gebroken en geknakte mensen
hoop te geven.

Uw zachtmoedigheid vragen wij
om de wereld, uw schepping,
een stukje goddelijker,
een beetje menselijker te maken.

Uw gerechtigheid vragen wij,
om onrecht en eigenliefde
in ons en rondom ons tegen te gaan.

Uw barmhartigheid vragen wij
om met een open hart naar alle mensen toe te gaan.

Barmhartige vader,
help ons om Uw barmhartigheid door te geven
in de wereld om ons heen.
Amen.

(uit de vastenbezinning *Barmhartig als de Vader*)

Stilte

Bezinning

Als ik voor jou die mens mag zijn
die luisteren kan
naar alles wat je bedrukt,

naar alles wat je draagt...

Als ik voor jou die mens mag zijn
die zwijgen kan
wanneer een woord teveel is,
wanneer alleen de stilte zegt wat niet te zeggen valt...

Als ik voor jou die mens mag zijn,
door jou geroepen,
door jou gevraagd,
omdat het echt niet verder kon...

Als ik voor jou die mens mag zijn
die op het juiste ogenblik jouw huis betreedt,
wanneer je bang geworden bent
voor het donker om je heen...

Dan dank ik je
voor dat vertrouwen in mij.

(Frans Weerts)

Stilte

Afsluiting

Bedankt omdat je vanavond bij ons wou zijn,
en het mee met ons stil wou maken in je hart.

Het volgend Oasemoment
is een paar dagen voor Kerstdag,
op donderdag 21 december.
We zullen dan al vooruitkijken
naar de vreugde van het Kerstfeest.

Maar eerst hebben we nog een hele advent te gaan.

Het evangelie leert ons dat God ons aankijkt
door de ogen van de geringsten.
Laten we het voor hen opnemen.
En laten we luisteren
naar de stem van Jezus
die opklinkt in allen die naar vrede hunkeren.

Dan zal zijn zegen met ons zijn
+ in de naam van de Vader, de Zoon en heilige Geest. Amen.