



**Oasemoment 'Gekomen om te dienen'
Emmaüsparochie - donderdag 25 oktober 2018**

Bezinning

Ik zie haar
rondom mij
in ogen vol aandacht
voor het kleine en het zwakke,
voor het leven in de ander,
dat vraagt om medeleven.

Ik voel haar
rondom mij
in handen vol zorg
voor wat geknakt is en gekneusd,
om te helen en te troosten,
te zalven en te hoeden.

Ik hoor haar
rondom mij
overall waar recht geschiedt,
in warme, tedere woorden,
in luisterende aanwezigheid,
in mededogen voor iedere tochtgenoot.

Ik vind haar
rondom mij
in vele, vele mensen
die delen van hun zachte kracht
omdat zij zich verbonden weten
met ieder mensenkind.

Als ik haar vraag
wie zij wel is en waar zij woont,
lees ik het antwoord in haar heldere blik:
'Mijn thuis is het hart van de mensen,
mijn bron ontspringt bij God,
mijn naam is
dienstbaarheid'.

(Zr. Caritas Van Houdt)

Stilte

Inleiding

We hoeven het niet onder stoelen of banken te steken:
veel mensen streven ernaar groter of beter te zijn
dan een ander,
meer aanzien te hebben,
carrière te maken...
en dat vaak ten koste van de ander.
Ook de apostelen zijn daarop geen uitzondering:
ze azen op de beste plaatsjes in Gods Rijk.
Maar Jezus trekt een streep door hun rekening:
in het Rijk van God komt het er niet op aan
om de eerste of de beste te zijn,
maar om dienaar te zijn van de minsten.

(www.dominicanenschildebergen.be)

Stilte

Evangelie

We lezen uit het evangelie van Marcus.

Jezus riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen:
"Jullie weten dat de volken onderdrukt worden
door hun eigen heersers
en dat hun leiders hun macht misbruiken.
Zo mag het bij jullie niet gaan.
Wie van jullie de belangrijkste wil zijn,
zal ieders dienaar moeten zijn.
Want ook de Mensenzoon is niet gekomen
om gediend te worden,
maar om te dienen
en zijn leven te geven als losgeld voor velen."

(Mc. 10, 42-45 - Bijbel in Gewone Taal)

Stilte

Bezinning

Hij was geen koningszoon
die opgeleid werd om gediend te worden.
De zoon van een timmerman
had geleerd zich te plooiën
naar de nukken van het hout
en naar de grillen van de klanten.

Hij was geen Romeins staatsburger,
kon zich nergens op beroepen.
Die rechteloze Jood uit Galilea,
ver van het politieke forum,
had geleerd zich te onderwerpen aan de bezetter.

Hij was geen priester
en geen wetgeleerde.
Hij kon niet terugvallen op enig voorrecht.
De simpele leek had vlug doorzien
hoe mensen zich vaak

achter hun God verschuilen
om hun eigen belangen beter te behartigen.

Hij stond weigerachtig en argwanend
tegenover elke vorm van macht:
de macht van de tollenaar
en de macht van de opperpriester;
de macht van het geld
en de macht van de godsdienst.

Hij hield het bij de macht
van de geweldloosheid;
de macht van het offer
en de macht van het gebed.

Alleen op die manier
kon macht omgebogen worden
tot dienstbaarheid.

Alleen zo kon de meester
voetenwasser worden.

(naar Manu Verhulst)

Muziek

Bezinning

Dit zegt Jezus ons eigenlijk:

Als je op weg gaat,
heb dan vooral oog en oor
voor wie klein is, verloren of gebroken.
Loop op het tempo van de traagste,
draag wie moe is,
troost wie droef is,
groet wie eenzaam is,
deel jezelf uit zonder er iets voor te vragen.

Als je op weg gaat,
wens ieder die je ontmoet vrede toe
en maak die vrede waar in je eigen hart,
vanuit die vrede kun je delen met je tochtgenoten.

Als je op weg gaat
wees dan niet bang.
Ik zal bij jou zijn onderweg.
Zoals de Vader Mij de hele weg heeft gedragen
dwars door de dood heen,
zo zal Ik jou dragen
vandaag en altijd.

(auteur onbekend)

Stilte

Lied

Zingen we samen het lied 'Mens voor de mensen',
nummer 509 in Zingt Jubilate,
de strofen 1, 3, 4 en 6.

refr. Mens voor de mensen zijn, herder als God,
trooster voor groot en klein, zo lief als God.

God roept zijn mensen, Hij roept ze bij naam
opdat zij toegewijd zijn wegen gaan.

refr. Mens...

Klein met de kleinen zijn, vriend onverwacht,
niet op zichzelf maar op and'ren bedacht.

refr. Mens...

Zieken omarmen, hun tranen verstaan,
met hen de kruisweg ten einde toe gaan.

refr. Mens...

Licht in het duister zijn, laaiende vlam,
mens van vertrouwen zijn, zijn wie men kan.

refr. Mens...

Stilte

Bezinning

Ik hoop dat Ik mijn Zoon
niet voor niets naar de wereld heb gestuurd, zegt God,
en dat Hij een voorbeeld mag zijn
van radicale liefde en onbegrensde solidariteit.
Zelfs zijn eigen leven
was voor Hem minder belangrijk
dan het geluk van zijn medemensen.
Durf jij ook zo te leven?
Durf je het aan om dienstbaar te zijn
en een beetje te sterven voor mijn droom?
Laat je niet dienen,
maar steek zelf de handen uit de mouwen.
Het zal je intens gelukkig maken.

(naar Erwin Roosen)

Stilte

Bezinning

Ben je moe, vriend,
ben je het vallen nabij,
ik hou mijn armen open.
Bij mij kan je neervallen
zonder jezelf of anderen pijn te doen.

Ben je koud en mistroostig,
heb je geen lust meer om verder te doen,
ik wil bij je komen
zonder je lastig te vallen.
Alleen maar, dan zou je weten
dat iemand echt bij je is.

Ben je over je toeren,
wil je zenuwen en onmacht kwijt,
ik zal naar je luisteren,
je laten uitrazen,
al doe je mij dan ook pijn.

Ben je ongeduldig, bekaf,
zie je het niet goed meer zitten,
wil je alles en iedereen ver weg,
ik zal je gerust laten,
niets zeggen, niet aandringen.
Ik zal wel wachten tot je me roept.
En dan ben ik daar, onmiddellijk.

Ben je onrustig en vind je niemand
om naar je drukte en dromen te luisteren,
kijkt er niemand om
naar al je kleine zorg en pijn,
mijn hart luistert geduldig mee.
Het wil je niet dwarsbomen.
Vertel me stil of luid wat je wil.
Het doet me heel veel
dat je het aan mij vertelt.

(naar <http://www.renaat.be/webdoc1410.htm>)

Stilte

Bezinning

Een overweging bij het *Onze Vader*.

Zeg niet "*Onze*"
als je slechts aan jezelf denkt.

Zeg niet "*Vader*"
als je geen kind kunt zijn.

Zeg niet "*in de Hemel*"
als je slechts naar aardse zaken verlangt.

Zeg niet "*Uw Naam worde geheiligd*"
als je voortdurend je eigen eer zoekt.

Zeg niet "*Uw Rijk kome*"
als je alleen maar hoopt er zelf beter van te worden.

Zeg niet "*Uw Wil geschiede*"
als je geen tegenslag kunt verdragen.

Bid niet om "*elke dag brood*"
als je niet voor armen wilt opkomen.

Bid niet om "*vergeving van schulden*"
als je in wrok leeft met je familie en gezin.

Bid niet om "*een leven zonder beproeving*"
als je voortdurend met het kwaad omgaat.

Bid niet om "*een leven zonder kwaad*"
als je niet voortdurend op zoek bent naar het goede.

En laat het "*Amen*" je engagement inhouden
om daadwerkelijk zo te leven.

(naar www.gevangenispastor.nl)

Muziek

Bezinning

Ik ervaar dat geroepen worden nooit ophoudt.
Er is iets dat blijft klinken in mijn binnenste,
dat mij zegt wie ik ben,
dat me gelukkig kan maken.
Ik word geroepen om te zorgen voor mensen:
kwetsbare mensen,
mensen op zoek naar verdieping,
naar zin, naar aandacht en vriendschap,
naar een thuiskomen of een bemoedigend woord.
God kiest geen supermensen
maar gewone mensen
om zijn werk te doen.

(naar Jan Michels)

Stilte

Gezamenlijk gebed

Bidden we samen het gebed op uw blad.

Scheppende liefde,
stem die roept tot dienstbaarheid,
ik bid U:

Moge uw Licht in mij
anderen verlichten.

Moge uw Kracht in mij
anderen tot steun zijn.

Moge uw Geest in mij
anderen begeistere.

Moge uw Aanwezigheid in mij

anderen nabij zijn.

Moge uw Woord in mij
anderen bemoedigen.

Moge uw Stilte in mij
anderen beluisteren.

Moge uw Liefde in mij
anderen liefhebben.

Moge uw Bron in mij
anderen tot leven wekken.

Maak mij tot instrument,
maak mij dienstbaar in menswording,
uw scheppingsdroom.

(naar Zr. Caritas Van Houdt)

Stilte

Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Voor we afsluiten nog dit:
iemand die hier vanavond niet aanwezig kan zijn
vroeg ons gebed voor een dochter
die bang het resultaat afwacht van een medisch onderzoek.
Laten wij deze intentie meenemen
voor ons gebed thuis.

Ons volgend Oasemoment vindt plaats
op donderdag 22 november.
We zijn dan al diep in de herfst,
en dat zal ons doen nadenken
over ouder worden
en hoe wij daar als gelovige
mee kunnen omgaan.

We mochten vanavond
Jezus' oproep beluisteren
om dienend door het leven te gaan.
Hij die gesproken heeft,
en die onze dienaar werd, de minste van allen,
Hij is onze vrede geworden.
Moge zijn vrede met ons zijn
opdat wij elkaar zoeken en dienen,
en zo Gods rijk op aarde waar maken.

Gods zegen moge elk van ons daarbij tot steun zijn:
+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

(o.m. naar Thomasvieringen)