



Oasemoment 'Die tollenaar daar' Emmaüsparochie - donderdag 24 oktober 2019

Evangelie

We lezen uit het evangelie van Lucas.

De volgende gelijkenis vertelde Hij met het oog op mensen die overtuigd zijn van hun eigen rechtvaardigheid en neerzien op alle anderen.

Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër, de ander een tollenaar.

De farizeeër ging daar staan en sprak in zijn gebed over zichzelf:

"God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen, hebzuchtig, onrechtvaardig en overspelig, of zoals die tollenaar daar!

Ik vast tweemaal per week en geef een tiende weg van al mijn inkomsten."

De tollenaar daarentegen, die op een afstand bleef staan, durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan.

Hij sloeg zich vol berouw op de borst en zei:

"O God, genade voor een arme zondaar!"

Ik verzeker jullie dat deze man gerechtvaardigd naar huis ging, en de ander niet.

Want ieder die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal verheven worden."

(Lc. 18, 9-14, Willibrordvertaling)

Stilte

Bezinning

"Die tollenaar daar":

met wat voor een misprijzen spreekt de farizeeër over de tollenaar die amper voor God durft te verschijnen.

De farizeeër prijst zichzelf de hemel in, maar daar oordeelt God wel anders over.

God blijkt vooral te kijken naar het hart van beide personen: vanuit welke gesteldheid bidden ze, en welke plaats geven ze Hem in hun leven?

En dan blijken woorden van ondergeschikt belang te zijn.

Uiteindelijk blijkt God zoveel groter

dan de woorden die we gebruiken om tot Hem te spreken.

Hoe we tot God spreken maakt niets uit.

Waar het wel op aankomt?

Op een hart dat zich voor God openstelt

en een leven waarin je rekening houdt met wat God wil.

(o.m. naar C. Leterme)

Stilte

Gebed

Er zijn momenten
dat ik op die Farizeeër lijk, God,
en dat ik mezelf beter acht dan alle anderen samen.
En ik weet wel
dat U iets anders van mij verlangt,
maar toch...
soms is het gewoon sterker dan mezelf.
Laat mij daarom
delen in het geloof
en het vertrouwen van de tollenaar.
Want alleen U kunt mij groot maken,
omdat U van mij houdt!

(naar <https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen>)

Stilte

Gebed

God, onze Vader,
laat ons niet onze prestaties voor ons uit dragen
als een schild van eigen zekerheid.
Laat ons geen 'verdienstelijke' mensen worden
voor wie alles reeds gebeurd is.

Maar laat ons leven vanuit uw barmhartigheid.
Gij hebt ons het eerst bemind.
Ook vandaag en morgen hebt Gij het initiatief in de liefde.
Wees ons, zondaars, genadig.
Laat ons leven in vanzelfsprekende liefde,
zonder boekhouding,
omdat uw liefde vanzelfsprekend, gratis, genadig is.

Steeds weer hebben wij de neiging
ons met anderen te vergelijken.
Wij triomferen of zijn afgunstig.
Laat ons ook leven vanuit elkaars barmhartigheid.
Laat iedere medemens op zijn eigen wijze
voor ons een teken zijn van uw barmhartigheid.
Laat ons elkaar door het leven dragen.
Laat ons voor elkaar geen maatstaf zijn,
maar veelvormige genade,
als mensen van Jezus Christus.

(Paul Schruers, *Dagsluitingen*, met een coupure)

Stilte

Bezinning

Als ik mezelf aan deze evangeliëpassage spiegel
moet ik toegeven dat ik beiden in mij heb,
zowel de farizeeër als de tollenaar.
Ik herken mij in het mezelf vergelijken met de anderen
en daarin mijn oordeel klaar hebben over die ander en over mezelf.
Want doe ik het zelf niet toch beter dan die ander?
Jezus' woorden leren mij wat ik al wist
maar toch zo moeilijk in praktijk brengen kan:
de ware nederigheid is jezelf niet vergelijken,
maar met lege handen voor God staan.
Ik herken het ook dat ik de liefde van God
en van de mensen
wil verdienen door het goed te doen.
Maar Jezus leert mij vandaag:
God en de mensen houden van je
om wie je bent met alles wat er in jou aan zon en schaduw is.
Het gebed van de tollenaar raakt mij.
Ik neem het mee als een gebed dat ook ik wil bidden, telkens opnieuw:
God, wees mij zondaar genadig!

(naar Zuster Marianne op <https://zustermarianne.wordpress.com/>)

Muziek

Bezinning

Het is vaak veel gemakkelijker om hoog op te lopen
met de dingen die je goed kunt
dan om toe te geven dat je ook kleine kanten hebt.
En toch is niemand volmaakt, ook jij niet.
Iedereen schiet op bepaalde punten wel eens tekort.
Niet dat dat erg is, integendeel!
Je kleinheid en je kwetsbaarheid maken je juist authentiek.
En als je daarvoor durft uitkomen,
zul je alleen maar winnen aan aanzien en respect.
De échte grootheid van een mens
ligt niet in alles wat hij kan,
maar wel in de manier waarop hij omgaat met wat hij niet kan.

(Erwin Roosen)

Stilte

Gebed

God, laat er wat stilte zijn,
wat stilte en beschouwing in mijn leven.

Om te groeien in mijn diepste verlangen:
een goede, eerlijke, echte, schone, eenvoudige, hartelijke mens te zijn.

Een mens die beseft dat hij fouten maakt,
dat hij fouten móét maken om daaruit te leren.

Een mens die door fouten heen
komt tot leven zoals U het bedoelt.

Een mens die zijn fouten kan bekennen,
omdat hij weet dat U er doorheen kijkt.

Een mens die probeert
fouten van anderen te voorzien op goede bedoelingen,
en zo te ver-ont-schuldigen.

(Jos Van de Schoor)

Stilte

Gebed

God,
wij zijn niet beter dan anderen
maar we bleven gespaard voor het kwade
door uw genade.
Ons geloof is niet sterker dan het geloof van anderen,
maar op onze wegen
hebt U zich misschien makkelijker laten ontmoeten.
Onze liefde is niet groter en warmer dan de liefde van anderen.
Het is slechts ùw liefde die wonderen in ons bewerkt.
God, wij danken U
dat U ons tot hiertoe hebt gered.

(Kees Pannekoek)

Stilte

Voorbeden

Wij bidden voor alle farizeeën van onze tijd,
voor hen die overtuigd zijn van eigen goedheid
en zich daarom ver verheven voelen boven anderen;
voor hen die geen oog hebben voor eigen tekorten
maar die van anderen dubbelgroot zien.
Mogen zij bescheidenheid leren
en mildheid in hun oordeel over medemensen.

*Laat ons bidden:
Laat ons bidden in de stilte van ons hart,
dat de Vader ons daartoe bezielen mag.*

Wij bidden voor alle tollenaars van onze tijd,
voor hen die weten dat ze fout zitten
maar niet in staat zijn hun leven te veranderen;
voor hen die hun leven lang gebrandmerkt zijn
door fouten die zij vroeger begaan hebben.
Mogen zij niet afgewezen worden door de mensen
en de kans krijgen een gewoon leven te leiden.

Laat ons bidden: (etc.)

Wij bidden voor alle mensen onderaan de maatschappelijke ladder,
voor hen die zich altijd de mindere voelen
en gebukt gaan onder frustraties en depressies;

voor hen die in de goot van de maatschappij terecht gekomen zijn,
daklozen, zwervers, druggebruikers en illegalen.
Mogen ze toch medemensen ontmoeten
die hen hun gevoel van eigenwaarde teruggeven.

Laat ons bidden: (etc.)

Wij bidden ook voor onszelf.
Dat wij respect mogen hebben voor wie anders is.
Dat we aandacht hebben voor elkaars goede bedoelingen.
Dat we mild zijn in ons oordeel
en telkens opnieuw bereid om anderen te vergeven.

Laat ons bidden: (etc.)

(theobaldusparochie.nl, met coupure + dominicanenschildebergen.be)

Stilte

Gezamenlijk gebed

Bidden we samen het gebed op uw blaadje.

Heer,
geef ons vandaag een nieuw hart dat nederig is
en vriendelijk voor alle mensen.
Geef ons vandaag nieuwe ogen
die U herkennen in al wat geschiedt.
Geef ons vandaag een nieuw geloof
dat elk goed begin van U verwacht.
Geef ons nieuwe hoop vandaag
die uitzielt naar de onmogelijke vrede.
Geef ons vandaag een nieuwe liefde
die sterker is dan de dood.
Zegen ons vandaag,
dat we troost en vrede mogen zijn
voor allen die twijfelen.
Geef ons de moed
om, als we in die zaken tekort schieten,
steeds opnieuw te beginnen, samen met U.

(naar <https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen>)

Stilte

Bezinning

Zou de wereld niet beter zijn
als iedereen die ik ontmoet
zou zeggen: "Ik weet iets goeds van jou!"
Zoiets doet toch eigenlijk iedereen goed.

Zou het niet fantastisch heerlijk zijn
als iedere handdruk zeggen zou,
van harte en welgemeend:
"Zeg kind, ik weet iets goeds van jou!"

Zou het leven niet blijer zijn
als men het goede steeds prijzen zou?
Want werkelijk bij al het kwaad
is er zoveel goeds in mij en jou!

Zou het niet een fijne houding zijn
als iedereen denken zou:
"Jij weet een beetje goed van mij,
en ik, ik weet iets goeds van jou!"

(Georgia Nighways)

Muziek

Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Het volgend Oasemoment is op donderdag 28 november.
We zijn dan amper een paar dagen
van het begin van de Advent.
We zullen tijdens ons Oasemoment al naar die Advent uitkijken
met het evangelie van de eerste zondag ervan:
"Waak en wees bereid"
klinkt Jezus' oproep dan.

"De échte grootheid van een mens
ligt niet in alles wat hij kan,
maar wel in de manier waarop hij omgaat met wat hij niet kan"
zo hoorden wij vanavond,
een doordenkertje.
Moge het ons helpen
om in de komende weken
mild te zijn in ons oordeel over anderen.

Moge Gods zegen ons daarbij helpen
+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.