



Oasemoment 'Zacheüs, ik kom bij jou logeren' Emmaüsparochie - donderdag 27 oktober 2022

Gebed

U die niet schreeuwt,
maar intens luistert.
U die het geknakte riet
niet breekt, maar heelt.
U die niet onderuit haalt,
maar optilt.
U die niet uitdooft,
maar verwarmt.
U die niet heerst,
maar dient.
U die niet angstig maakt,
maar bevrijding brengt.
Leg uw kracht in ons.
Laat uw stem hoorbaar worden
in ons midden.
Amen.

(naar Marinus van den Berg)

Korte stilte

Evangelie

We lezen uit het evangelie van Lucas.

Toen ging Jezus de stad Jericho binnen.
Daar woonde een man die Zacheüs heette.
Zacheüs was het hoofd van de tollenaars,
en hij was erg rijk.
Hij wilde wel eens zien wie Jezus was.
Maar dat lukte niet, want Zacheüs was klein,
en er stonden veel mensen om Jezus heen.
Daarom rende Zacheüs een stuk vooruit.
En hij klom in een boom waar Jezus voorbij zou komen.
Op die manier kon hij Jezus toch zien.
Toen Jezus langs de boom liep, keek hij omhoog en zei:
"Zacheüs, kom snel naar beneden!
Want ik kom bij jou logeren."
Zacheüs kwam meteen naar beneden.
Hij was blij dat Jezus met hem mee naar huis ging.
Maar de mensen klaagden.
Ze zeiden: "Kijk nu, Jezus logeert bij een dief!"
Toen zei Zacheüs tegen de Heer:

"Ik beloof dat ik de helft van mijn bezit
aan de armen zal geven.
En als ik geld van iemand afgepakt heb,
dan geef ik hem vier keer zo veel terug."
Toen zei Jezus:
"Zacheüs, je hoort weer bij het volk van Abraham.
Jij en je gezin zijn vandaag gered.
Want ik, de Mensenzoon, ben gekomen
om mensen te redden die verkeerde dingen doen."

(Lucas 19, 1-10 - *Bijbel in Gewone Taal*)

Stilte

Bezinning

Zacheüs ging de boom in.
Daar was hij veilig;
hoog en droog.
Geen last meer van de massa,
zijn kleinheid verborgen.
Zijn diepste wens werd waar:
Hij werd door Jezus gezien.
Er ontvouwde zich een nieuwe toekomst.
Zijn huis werd een huis van geluk.
Eigenbelang werd doorbroken.
En armen werd recht gedaan.

Waar God in zicht komt,
daar krijgen mensen nieuwe kansen.
Ook wij zitten hoog en droog,
verzekerd van wieg tot graf.
Wie doet ons wat!
En toch kan het ook ons overkomen:
gezien worden door God.
Maar daarvoor wordt openheid gevraagd.
God kan pas bij ons thuis komen,
als wij onszelf openstellen.
Maar áls Hij binnenkomt,
dan is dat niet ongevaarlijk.
Dan is het delen geblazen
en nieuwe toekomst maken.

(Wim Holterman osfs, met coupures)

Muziek

Bezinning

Hem voorbij zien gaan is nog ongevaarlijk.
Vanuit de veilige beschutting
van een boom langs de weg
of een kerkstoel Hem gadeslaan,
dat heeft nog geen directe gevolgen voor mijn leven.
Maar als ik Hem mijn huis laat binnengaan,
als ik Hem toelaat in mijn leven van elke dag,
dan begint het riskant te worden.

Hij vraagt de helft van mijn bezit.
Voor anderen.

(Kees Pannekoek)

Stilte

Gebed

Heer, soms voel ik mij als Zacheüs:
zogenaamd rijk,
rijk aan comfort, consumptie,
macht, welvaart, prestige;
maar heel arm als mens,
omdat ik niet weet
of er wel iemand om me geeft,
het de moeite waard vindt om van mij te houden,
me te nemen zoals ik ben...
God, zend dan iemand als een Jezus op mijn weg,
iemand die me goed genoeg vindt
om bij mij thuis te willen komen.
Dan zal het wel gebeuren:
ik zal mezelf zien
en weten wat me te doen staat.
Help me dan, Heer,
op mijn beurt voor anderen
een beetje mens te zijn
zoals Jezus.

(Ward Bruyninckx)

Stilte

Bezinning

Hoog in een boom ben ik gevluht
voor de blikken van anderen verborgen, veilig.
Ik ging in de fout, werd veroordeeld.
En het stopte niet.
Daarom ben ik alleen,
tot Jezus stopt en mij ziet
en mij roept bij mijn naam.
Hij komt binnen bij mij,
aan één tafel wil Hij zitten.
Het oordeel stopt
en ik ben vrij om te veranderen,
mijn leven te beteren.
Het goed te maken.
Een nieuw begin...

(Joël Whitehead)

Korte stilte

Lied

We zingen samen het lied op uw blad.

3

Koor

1. Wij zoch-ten U, o Heer en von-den een ge-

Allen

laat: het won-der van twee o-gen dat in ver-vul-ling gaat. Want
dicht bij ons zijt Gij: in el-ke mens die wij ont-moe-ten, gaat

Gij aan ons voor-bij, gaat Gij aan ons voor-bij.

2. Wij zochten U, o Heer, en onze mond werd taal,
het wonder van vergeven en danken duizendmaal.
3. Wij zochten U, o Heer, en vonden een gebaar,
het wonder van twee handen die zoeken naar elkaar.

Stilte

Bezinning

Ten aanzien van het verhaal van Zacheüs moet je partij kiezen:
je kunt de kant kiezen van hen die de man uitspuwen omdat hij als belastingsambtenaar mensen oplicht.
Je kunt ook naast Jezus gaan staan die het voor Zacheüs opneemt.
Jezus kent wel de reputatie van de man, maar ziet ook in hoe Hij hem het best kan benaderen om hem weer op het rechte spoor te zetten.
Zacheüs had een eerste stap gezet, een 'hoge' stap: hij was in een boom geklommen omdat hij meer over die Jezus wilde weten.
Jezus zet de volgende stap.
Hij speelt in op het positieve in de man: op zijn feeling voor gastvrijheid.
En aan het einde van de ontmoeting heeft Zacheüs zijn leven over een andere boeg gegooid.

(dominicanenschildebergen.be)

Stilte

Bezinning

Let eens op de volgorde van het gebeuren.
Het is niet zo dat Zacheüs zich eerst bekeert,
eerst zijn schuld moet bekennen,
en daarna het aanbod van Jezus' vriendschap krijgt,
als een soort beloning achteraf.
Neen, Lucas beklemtoont in zijn evangelie
dat in feite juist het omgekeerde gebeurt.
God neemt het initiatief.
Eerst biedt God ons Zijn vriendschap aan,
onvoorwaardelijk,
zonder ons eerst eisen te stellen.
Onze bekering komt er dus niet
omdat we hopen op een beloning
na verdiensten van onze kant.
Ze komt er wel
vanuit een overvloed van dankbaarheid
voor Gods gratis aanbod van liefde.
God wil ons telkens opnieuw tonen
dat Hij ons het eerst bemint,
en wel onvoorwaardelijk.

(naar Frans Mistiaen s.j.)

Muziek

Bezinning

Het mooie van het verhaal van Zacheüs
is dat God in ons leven wil binnenkomen
zoals we zijn, waar we staan.
We hoeven niet volmaakt te zijn
en alles op orde te hebben.
Juist dan kan Zijn genade werken
en kan Jezus met Zijn liefde binnenkomen.
Zacheüs was tegen die liefde niet bestand.
Zijn oude leven moest wijken voor een nieuw leven
waarin hij de mensen weer recht in de ogen kon kijken.
Als men zijn leven behouden wil,
zal men het om Christus' wil moeten verliezen.
Niet dat Zacheüs zichzelf verloor,
hij werd gevonden door de liefde van Jezus.
Zo mogen ook wij ons laten vinden
door de liefde van Christus.
Wie we ook zijn,
het is nooit te laat om je door die liefde te laten genezen.

(naar Tijme Brouwers)

Stilte

Gezamenlijk gebed

Bidden we samen het gebed op uw blaadje.

Heer,
toen ik verloren
en ten einde raad

op zoek ging naar iemand
die begrijpen en helpen kon,
heb ik U gevonden,
op zoek naar mij.

U hebt in mijn huis,
bij een zondaar,
uw intrek genomen,
onvergetelijk mild
en goddelijk barmhartig.

U hebt mij opgericht
en nieuw gemaakt,
eindelijk mezelf,
opnieuw geboren,
onverdiend gelukkig.

Dank U, Heer,
en laat ook mij
vriendschap en vrede zijn
voor allen die,
hoe dan ook,
verloren lopen.

(Sylvester Lamberigts)

Stilte

Bezinning - gebed

Je voelt een hand op je schouders
en je hoort een stem
die zegt:
ik ben er, ik ga mee.

Je kijkt om :
een mens die je toelacht,
ogen die je moed geven,
en je voelt
een hand die vast is en warm.

God, zeg je dan, fijn dat U meegaat.
Want alleen ben ik te klein
en te bang...
God gaat altijd
in mensen mee...

(dominicanenschildebergen.be)

Korte stilte

Afsluiting

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn,
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Ons volgend Oasemoment

is op donderdagavond 24 november.
Zoals de Heer ons toezegt
"Ik zal er zijn voor u",
zo is het ook onze zending
er te zijn voor elkaar.
Op dat thema
wil het komend Oasemoment dieper ingaan:
dat wij er zijn voor elkaar.

Laten wij van hier weggaan
zoals Zacheüs,
in vreugde en vertrouwen,
afgedaald uit onze boom van angst en schaamte,
vrij gemaakt,
voor altijd dienstbaar,
mens onder de mensen.

Moge Gods zegen
ons daarbij elke dag opnieuw tot steun zijn

+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

(o.m. naar dominicanenschildebergen.be)