



Oasemoment 'De kameel en het oog van de naald' Emmaüsparochie - donderdag 10 oktober 2024

Evangelie

We lezen uit het evangelie van Marcus.

Toen Jezus verderging, liep er iemand naar Hem toe.

Hij knielde voor Jezus en vroeg:

'Goede Meester, wat moet ik doen om in de hemel te komen?'

'Waarom noem je Me goed?', vroeg Jezus,

'Niemand is goed! Alleen God is dat.

En wat je moet doen, dat weet je toch: niet doden, trouw zijn,
niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten,
eerbied hebben voor je vader en je moeder.'

De jongeman zei: 'Meester,

dat doe ik al allemaal van toen ik klein was.'

Jezus keek hem lief aan.

Dan zei Hij: 'Je kunt nog één ding doen:

verkoop alles wat je hebt en geef het aan arme mensen.

Zo krijg je een schat in de hemel. Kom dan terug om Me te volgen.'

Toen de man dat hoorde, vertrok zijn gezicht.

Vol spijt ging hij weg, want hij bezat heel veel.

Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen:

'Het is heel moeilijk voor iemand die veel heeft
om het rijk van God binnen te gaan!'

De leerlingen keken Hem ontredder aan.

Daarom herhaalde Jezus:

'Jongens, het is heel moeilijk om het rijk van God binnen te gaan.

Een kameel gaat gemakkelijker door het oog van een naald
dan dat een rijke in het rijk van God kan komen.'

De leerlingen waren nog meer ontredder.

Ze zeiden tegen elkaar: 'Wie kan dan nog gered worden?'

Jezus keek hen aan en zei:

'Dat is onmogelijk bij de mensen, maar niet bij God:
want bij God is alles mogelijk.

(Marcus 10, 17-27, Bijbelversie *Dichter bij de tijd*)

Stilte

Bezinning

Jezus wil ons duidelijk maken

dat je verbondenheid en je solidariteit met de armsten
een toetssteen zijn voor je christen-zijn.

Alleen als je durft te delen met hen die minder hebben,
zal Hij ook jou laten delen in zijn vriendschap.

En later, wanneer je sterft, wil Hij jou eeuwig leven geven.
Open daarom nu al je handen en je hart.
Klamp je niet vast
aan materiële rijkdom of aan uiterlijke schijn,
maar vind je vreugde in het zichtbaar maken van zijn Liefde.
Alleen die vreugde is sterker dan de dood,
en niemand kan ze je afpakken.

(naar Erwin Roosen)

Stilte

Bezinning

Hebben is het ideaal
in deze wereld.
Zorg dat je er komt.
Dat je het ver brengt.
Zoek werk dat goed verdient.
Speel je rijk.
Of zachter gezegd:
stel het goed.
Dat is ons levensdoel
dat ons wordt voorgehouden te geloven.
Nochtans werd bij mijn weten
in heel de kerkgeschiedenis
niemand heilig verklaard
omdat hij het ver heeft gebracht.
Integendeel,
de meeste heiligen
zijn het geworden
omdat ze arm geworden zijn.
Het Rijk Gods is in deze zin
deze wereld op zijn kop.
Daar worden uitgerekend
de armen zalig geprezen.
Daar is breken en delen
de grondwet.
Daar gaat het om het zijn.
Om 'Ik zal er zijn voor u'.

(Carlos Desoete, *Naam die zin is van ons leven*)

Stilte

Bezinning

Wij weten niet hoe rijk wij zijn...
het spoor van God voor ons al uitgetekend
van toen we nog met kinderoogen naar de wereld keken.

Wij weten niet hoe rijk wij zijn...
dat onze God geen god is van verre en in den hoge,
maar dat Hij in het hart van de allerminste mensen
gezocht en ook gevonden wordt.

Wij weten niet hoe rijk wij zijn...

omdat God als een metgezel met ons
de wegen gaat van alle leven,
met de schouders van een vriend,
en een hart dat alle ruimte laat.

Wij weten niet hoe arm wij zijn,
wanneer wij stilzwijgend voorbijgaan aan Gods deur,
en niet willen bekennen
dat wij zonder Hem
de armste mensen van de wereld zijn.

(naar Manu Verhulst)

Muziek

Bezinning

Geen makkelijke boodschap vandaag,
de eisen van Jezus zijn niet min.
Maar deze evangelietekst bevat ook heel hoopgevende woorden.
Wanneer bijvoorbeeld de apostelen
na het beeld van de kameel en de rijke verbijsterd vragen:
"Wie kan dan nog gered worden?",
antwoordt Jezus: "Voor God is alles mogelijk."

Ja, voor God is alles mogelijk.
Ook als we niet door het oog van een naald geraken,
worden we niet automatisch door God veroordeeld.
Zolang we ons best doen om echt in Hem te geloven
en om naar het voorbeeld van Jezus
even goed te zijn voor onze naasten als voor onszelf,
helpen we meebouwen aan het Koninkrijk
van Gods liefde, vrede en gerechtigheid.

(naar Romain Debbaut)

Stilte

Bezinning

Jij met je groot en onbestemd verlangen
naar geluk en echt leven
en met de vraag wat je daarvoor doen moet.
Jij die wel weet dat het niet volstaat
om alleen maar goed te zijn,
dat er meer nodig is
dan niet doden, stelen en bedriegen
- dat is al heel wat, maar niet genoeg.

Het verlangen in jou gaat veel verder:
je wil leven, eeuwig leven.

Weet dan dat er iemand is
die je liefdevol aankijkt en aanspreekt:
Ik ben er voor jou.
Wees er ook voor anderen.
Heel diep weet je

dat daar het geheim van leven ligt.
 Je moet kiezen
 om van die liefde
 de rode draad van je leven te maken
 en alle ballast die liefde in de weg staat
 overboord te gooien.
 Wat je teveel hebt, geef dat aan de armen.
 Het grote Nooit Genoeg
 is niet levengevend.

En volg Hem, gaandeweg.
 Je zult tijd nodig hebben
 om te groeien
 naar God en mensen toe.
 Maar bij Hem is alles mogelijk.

(Carlos Desoete, *In zijn naam*)

Korte stilte

Lied

Refrein

Jij die bent: 'Ik zal er zijn voor u', Naam die zin is
 van ons le-ven, wees na - bij, word zicht-baar hier en nu.
 Groei in ons, kom in ons tot le - ven.

1. Jij die zegt: 'De min-sten zijn mijn broe - ders',
 2. Jij die ziet hoe men-sen dood - ge - zwe - gen,
 3. Jij, het Woord dat in ons waar moet wor - den,

1. die van - uit hun we - reld tot ons spreekt, die ons roept te
 2. zon - der waar - dig - heid en zon - der naam, uit - ge - slo - ten,
 3. wij, uw stem voor wie geen stem meer krijgt, Jij die hoop zijt

Refrein

1. zijn el - kan - ders hoe - der, leer ons zien uw Licht dat o - penbreekt.
 2. al - tijd al - les te - gen, Jij roept ons om aan hun kant te staan.
 3. op een nieu - we mor - gen, wij het beeld van U die Le - ven zijt.

(tekst en muziek: Carlos Desoete - Zingt Jubilate nr. 758)

Korte stilte

Gebed

Een gebed van Dom Helder Camara.

Wij bidden U, Vader, voor de rijken,
rijk aan geld en goed of macht,
aan intelligentie of talenten allerlei,
aan zedelijke gaven of aan vroomheid zelfs,
maar die leven alsof 't al hun eigen rijkdom was.
Wij bidden U, Vader van wie elke gave komt,
doe hun de schellen van de ogen vallen,
zodat zij zien
dat U alleen echt rijk bent en ons rijk kunt maken;
dat U dit enkel doen kunt als wij weten
dat wij arm en schamel zijn.
Leer de rijken hoe zij arme rijken zijn
zolang zij nog vergeten dat het al van U gekregen is,
zolang zij niet met anderen delen
wat U gegeven hebt.
Stuit onder ons, o Heer,
de expansie van het egoïsme die valse rijken maakt,
stikkend in hun zelfgenoegzaamheid
van luxe en comfort
die anderen in onvrijheid en ellende stort.
Doe elk van ons verlangen naar de ware rijkdom
de liefde, enige munt die nooit ontwaarden zal,
zelfs niet voorbij de grenzen van dit leven.
Laat ons beseffen
dat wij delen mogen in Uw eigen leven:
een scheppingsmacht die anderen rijker maakt,
een liefde tot U, Vader, die in allen
broers en zusters laat herkennen,
een heiligheid die heel de wereld
tot een Rijk van liefde en rechtvaardigheid omvormt.
Amen.

(Dom Helder Camara)

Stilte

Bezinning

Heel veel mensen
hebben een overvloed aan muziek,
maar ze zijn van binnen niet blij.

Heel veel mensen
hebben een overvloed aan televisie,
maar ze zien elkaar nauwelijks.

Heel veel mensen

hebben een overvloed aan mobieltjes,
maar ze kunnen elkaar niet meer ontvangen.

Heel veel mensen
hebben een overvloed aan geld,
maar ze zijn armer dan ze zelf weten.

Heel veel mensen
hebben een overvloed aan kennissen,
maar ze kennen niemand echt.

Heel veel mensen
hebben een overvloed aan goden,
maar de onbaatzuchtige God is hun onbekend.

Heel veel mensen zoeken naar echt contact
naar echte ontmoeting die niet te koop is,
maar die je ontvangt
als je omziet naar elkaar,
als je aandachtig leeft met elkaar.

(<https://theobaldusparochie.nl>)

Stilte

Gezamenlijk gebed

Bidden we samen:

Bidden we om wijze, bescheiden mensen
die niet lonken naar macht,
die niet uit zijn op steeds meer.
Dat wijzelf zulke mensen mogen zijn
die zich niet spiegelen aan anderen,
maar tevreden zijn met wat we kunnen,
die dankbaar zijn voor alles
wat ons in het leven is meegegeven.

Bidden we om wijze, rustige mensen
die niet haastig leven,
niet oppervlakkig
aan de meest waardevolle momenten voorbijgaan.
Dat wijzelf zulke mensen mogen zijn
die tijd vrijmaken voor anderen,
geduldig zijn in het luisteren,
bescheiden zijn in het spreken.

Bidden we
dat we mogen groeien in dienstbaarheid
vanuit uw liefde voor de mensen.

(naar voorbeden op dominicanenschildebergen.be)

Stilte

Verhaal

Het verhaal gaat dat abt Dioscorus
zich een nieuw onderkleed aanschafte.
Want zijn oude was versleten.
Hij legde zijn nieuwe onderkleed netjes weg,
en bleef zijn oude onderkleed dragen.
Op een dag - er was net een priester op bezoek -
klopte een vreemdeling aan de deur
om te bedelen.
Abt Dioscorus haalde het nieuwe onderkleed
en gaf het de vreemdeling.
Toen de man weg was,
vroeg de priester wat hij nu zou aantrekken
voor de gebedsviering.
Het nieuwe kleed zou toch
gepast geweest zijn voor deze plechtigheid?
Abt Dioscorus keek hem aan en zei:
"Had ik dan het versletene aan Jezus moeten geven?"

(naar C. Wagenaar)

Muziek

Afsluiting

Bedankt omdat je vanavond bij ons wou zijn,
en het mee met ons stil wou maken in je hart.

Het volgend Oasemoment is op donderdag 5 december.
Het zal helemaal in het teken staan
van de advent, die dan aan zijn eerste week toe is.

Voor God is alles mogelijk,
hoorden we hier.
Met dat goede nieuws mogen wij huiswaarts keren.
Wij vertrouwen ons aan Hem toe,
opdat hij ons ook in de komende weken nabij mag zijn.
Zegene ons daartoe de Heer

in de naam van
+ de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
de Geest. Amen.