



## Oasemoment 'Vijf broden en twee vissen' Emmaüsparochie - donderdag 27 september 2018

### Inleiding

Het gaat in het Nieuw Testament vaak over brood.  
Wij liggen niet echt wakker van brood,  
volgens sommige diëten moeten we brood zelfs helemaal mijden.  
Maar Jezus leefde in een tijd  
dat ze in de supermarkt nog niet hoefden te kiezen  
tussen vijftig verschillende soorten ontbijtgranen  
en vijfendertig variëteiten koffie.  
Brood stond toen voor: eten.  
Geen brood betekende geen eten,  
zo simpel was dat.  
Als Jezus het over brood heeft,  
heeft Hij het over wat écht nodig is om te leven.

*(Korte stilte)*

### Evangelie

We lezen uit het evangelie van Johannes.

Enige tijd later stak Jezus het meer van Galilea over.  
Een grote massa mensen volgde Hem  
omdat ze de tekenen gezien hadden  
die Hij aan de zieken verrichtte.  
Jezus trok het gebergte in  
en ging daar zitten met zijn leerlingen.  
Het was kort voor het Joodse paasfeest.  
Toen Jezus zijn ogen opsloeg  
en zag dat er een massa mensen naar Hem toestroomde,  
zei hij tegen Filippus:  
"Waar zullen we brood halen om al die mensen te eten te geven?"  
Dit zei Hij bij wijze van proef,  
Hij wist zelf wel wat Hij ging doen.  
Filippus antwoordde:  
"Zelfs als we voor tweehonderd denariën brood kopen,  
is dat niet genoeg om ieder ook maar een klein stukje te geven."  
Een van zijn leerlingen, Andreas,  
de broer van Simon Petrus, merkte op:  
"Er is hier een jongen die vijf gerstebroden  
en twee gedroogde visjes bij zich heeft.  
Maar wat hebben we daaraan voor zo'n aantal?"  
Hierop zei Jezus:  
"Zeg tegen de mensen dat ze moeten gaan zitten."  
Er was daar veel gras en ze gingen dus zitten,

er waren ongeveer vijfduizend mensen.  
Daarop nam Jezus de broden,  
en na het uitspreken van het dankgebed  
deelde Hij ze uit onder de aanwezigen,  
en zo ook de vissen, zoveel ze maar wilden.  
Nadat ze volop hadden kunnen eten  
zei Hij tegen zijn leerlingen:  
"Verzamel nu de overgebleven brokken,  
zodat er niets verloren gaat."  
Ze verzamelden ze dus:  
twaalf korven vulden ze met brokken  
die van de vijf gerstebroden na de spijziging waren overgebleven.

(Joh. 6, 1-13 met één coupure)

## **Stilte**

### **Bezinning**

De vrienden keken wat meewarig:  
vijf broden en twee vissen,  
wat is dat voor zo'n massa?!  
Een druppel op een hete plaat.  
Hij nam het brood en de vis  
en dankte.  
Hij dankte om die jongen,  
om die eerste druppel  
die dan toch maar  
op de hete plaat was gevallen.

Hij zegende het brood,  
en gaf het daarmee zijn diepste bestemming:  
in de wereld van God  
is brood er om gedeeld te zijn.  
Mensen ook.

Daarna reikte Hij brood en vis  
aan zijn vrienden:  
"Hier," zei Hij,  
"deel maar."

(Carlos Desoete, *Naam die zin is van ons Leven*, slot weggelaten)

## **Stilte**

### **Bezinning**

Bidden om dagelijks brood  
is vragen om menswaardig te mogen leven.  
Dat moet elke dag opnieuw gevraagd worden.  
Elke dag opnieuw kan het ons ontbreken  
aan waardering, aan liefde,  
aan warmte en veiligheid,  
allemaal dingen die we brood-nodig hebben.  
Elke dag kan het ons ontbreken  
aan moed, aan trouw,

aan inzet en goede wil  
om brood te zijn voor anderen.  
Brood verbindt mensen met elkaar.  
Brood kan ook een mens met God verbinden.  
Dan wordt het eerbiedig op de hand gelegd  
en geproefd,  
gesmaakt  
en verteerd.  
Dan wordt dat stukje brood  
een teken dat Hij ons brood-nodig heeft  
om zijn wereld nieuw leven in te blazen,  
om gist te worden in het deeg dat morgen brood zal zijn,  
om de wereld te herscheppen tot Gods akker  
waar koren en rijst  
naar hartenlust mogen groeien  
voor elke mens.

([www.dominicanenschildebergen.be](http://www.dominicanenschildebergen.be))

## **Stilte**

### **Bezinning**

Ieder mens heeft een stukje bemoediging nodig:  
een kloep op de schouder, een open gesprek,  
een stevige handdruk, een blik die blij maakt,  
iemand die kan meeleven,  
iemand met begrip en bekommerd met vreugde en met pijn.  
We hebben het allemaal broodnodig.  
En gelukkig de stad waar je mensen ontmoet die je dat geven.  
Iedere mens kan maar écht mens zijn bij de genade van de anderen.  
We zijn het aan elkaar verplicht.  
We hebben het allemaal zo broodnodig  
en we kunnen het elkaar geven,  
want dit brood wordt niet duurder.  
Iedere mens heeft een stukje geborgenheid nodig:  
een adres, een plaats waar hij thuis is.  
Iedere mens zou ergens iemand moeten kunnen ontmoeten  
die iets laat vermoeden van wie God is.  
We hebben het allemaal broodnodig  
en we kunnen het elkaar geven.  
Want dit brood is niet duurder geworden.

(naar Godfried Oost)

## **Muziek**

### **Bezinning**

Vijf broden en twee vissen:  
meer dan genoeg voor vijfduizend.  
Op initiatief van Jezus is er leven in overvloed.  
Het is niet te koop, nog voor geen goud.  
Het is er alleen  
als mensen durven te delen,  
als ze zich durven toevertrouwen aan elkaar,  
als het mijn en het dijn verandert in 'samen'.

Het wonder ligt niet in de verzadiging,  
maar in het geloof in mede-delen.

Leven in overvloed:  
het is een beeld van het Rijk Gods.  
Er is genoeg voor iedereen.  
Er is zelfs over voor wie niets heeft.

Het lijkt een toekomstdroom,  
iets wat nog niet kan,  
zelfs niet tweeduizend jaar later.  
En toch: het ideaal blijft.

Het is de moeite waard om ons daarvoor te blijven inzetten.  
Want delen is leven.  
Waar niet wordt gedeeld,  
is het geen leven, voor niemand.  
Daarom: deel en leef in overvloed  
in Gods naam.

(Wim Holterman osfs)

## **Stilte**

### **Bezinning**

Rekenen is niet Jezus' sterkste kant.  
Als Hij broden en vissen vermenigvuldigt  
begint Hij met veel te weinig:  
amper vijf broden en twee vissen.  
En Hij eindigt met veel te veel:  
twaalf korven op overschot!  
Zo toont Hij wie God voor ons is:  
Iemand die niet rekent  
als Hij zijn liefde aan mensen wegschenkt.

(naar [www.dominicanenschilderbergen.be](http://www.dominicanenschilderbergen.be))

## **Stilte**

### **Bezinning**

Je moet geen heilige zijn, zegt God.  
Het enige dat Ik van je vraag  
is dat je jezelf, met je talenten maar ook met je kleine kanten,  
aan Mij durft toevertrouwen  
en dat je je leven in mijn handen durft leggen.  
Misschien denk je nu  
dat je zelf eigenlijk maar weinig hebt in te brengen,  
vijf broden en twee vissen,  
maar toch... probeer het  
en je zult zien dat Ik je inzet en je dienstbaarheid  
vruchtbaar laat zijn  
en dat Ik je tot vreugdezaaier en vrede-stichter maak.

(Erwin Roosen)

## Stilte

## Lied

Zingen we samen het Ankerlied.



1. Breng ons daar waar men- sen le- ven, wach- tend op een woord van hoop.  
2. Breng ons daar waar men- sen wo- nen, geef hen bij el- kaar een thuis  
3. Breng ons waar de mens ver- ge- ten, uit- ge- slo- ten, zon- der recht,  
4. Breng ons daar waar in de stil- te, brood ge- bro- ken wordt, ge- deeld,



1. Doe ons de- len, doe ons ge- ven, in uw Geest zijn wij ge- doopt.  
2. waar ze lief- de mo- gen to- nen, sa- men de- len last en kruis.  
3. waar zijn kreet niet wordt ge- we- ten, vre- de niet wordt aan- ge- zegd.  
4. waar uw Geest door- heen de kil- te breekt en zalft en har- ten heelt.



R. Laat uw Naam ons le- ven wor- den, ro- de draad in ons be- staan,



an - ker- vast, van- daag en mor- gen, kracht en moed om door te gaan.

(t. & m. Carlos Desoete)

## **Stilte**

### **Bezinning**

Je moet echt gek zijn om met vijf broden en twee vissen  
een massa volk eten te willen geven..

Maar Jezus zegt :

“Kom hier met wat je hebt.”

Je moet echt gek zijn om met je eigen aarzelend geloof  
zoekende jongeren op weg te willen helpen...

Maar Jezus vraagt :

“Geef wie je zelf bent.”

Je moet echt gek zijn om,  
als je zelf in de problemen zit,  
een vriend in nood te willen raad geven...

Maar Jezus moedigt aan :

“Doe wat je kunt.”

Heb nooit schrik je in te zetten,  
ook niet wanneer je twijfelt of je de opdracht wel aankunt,  
want Jezus rekent op je, en Hij blijft je nabij.

Met het weinige dat we hebben,  
met wat in ieders ogen ontoereikend is,  
toch iets groots durven ondernemen.

Als Jezus onze inzet zegent,  
dan lukt het!

(naar Mieke De Jonghe)

## **Stilte**

### **Gebed**

Geef ons een teken dat U leeft  
in mensen die ons voorgaan met bezielende woorden  
en die ons met hun daden moed geven  
om ons leven te richten op U.

Geef ons een teken dat U leeft  
in mensen die zich inzetten voor vrede,  
in de wereld of hier dicht bij huis,  
voor een rechtvaardige verdeling van rijkdommen  
en een duurzame samenleving.

Geef ons een teken dat U leeft  
in hen die, getekend door het leven,  
anderen opbeuren en troosten,  
en zo een levend teken zijn van opstanding.

Geef ons een teken dat U leeft  
met mensen die lijden onder oorlog en verdrukking,  
voor wie het leven uitzichtloos en zonder toekomst lijkt.

Geef ons een teken dat U leeft

waar mensen eendrachtig samenleven,  
een gemeenschap vormen waar brood wordt gedeeld,  
waar niemand iets tekort komt.

(naar Theobaldusparochie.nl)

## **Stilte**

### **Bezinning**

Hij zegende het brood,  
en gaf het daarmee zijn diepste bestemming:  
in de wereld van God  
is brood er om gedeeld te zijn.  
Mensen ook.

Daarna reikte Hij brood en vis  
aan zijn vrienden:  
"Hier," zei Hij,  
"deel maar."

Ze deelden.  
Allemaal.

Er was meer dan genoeg.

Als men deelt,  
is er altijd genoeg.

(Carlos Desoete, *Naam die zin is van ons Leven*, begin weggelaten)

## **Muziek**

### **Afsluiting**

Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn  
en het mee met ons stil wou maken in uw hart.

Ons volgend Oasemoment vindt plaats,  
op donderdag 25 oktober.

We zullen dan blijven stilstaan  
bij het evangelie van de volgende zondag  
waar Jezus zegt:  
"Wie groot wil worden onder jullie,  
moet jullie dienaar zijn;  
wie onder jullie de eerste wil zijn,  
moet slaaf van allen zijn."  
Een boodschap die ons niet makkelijk zit,  
een boodschap die wringt.

Vanavond hadden we het over delen.  
Als men deelt,  
is er altijd genoeg.  
Mag deze samenvatting van het verhaal van de broodvermenigvuldiging  
de zuurstof zijn voor  
al wat wij denken, zijn en doen

in de komende weken.

Gods zegen moge elk van ons daarbij tot steun zijn:  
+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.