



## Oasemoment 'Laat uw ja een ja zijn' Emmaüsparochie - donderdag 28 september 2023

### Inleiding

God heeft eigenzinnige kinderen.  
Hij vraagt ons te komen werken in zijn wijngaard,  
mee te helpen aan zijn rijk  
van gerechtigheid en geluk voor iedereen.  
Gaan wij daar volmondig op in,  
of hebben wij onze bedenkingen en uitvluchten?  
Of bedenken we ons onderweg  
en houden we ons niet aan ons engagement?

(naar Jan Verhoeven)

### Stilte

### Evangelie

Toen zei Jezus tegen de priesters  
en de leiders van het volk:  
"Luister eens naar dit voorbeeld.  
Er is een man die twee zonen heeft.  
Hij zegt tegen de ene zoon:  
'Ga vandaag in mijn wijngaard werken.'  
De zoon antwoordt: 'Nee, dat wil ik niet.'  
Maar later krijgt hij spijt en hij gaat toch.  
De man zegt hetzelfde tegen zijn andere zoon.  
Die antwoordt: 'Goed, vader.'  
Maar hij doet het niet.  
Wie van de twee heeft nu gedaan wat de vader wil?"  
De priesters en de leiders van het volk zeiden:  
"Die eerste."  
Toen zei Jezus tegen hen:  
"Luister goed naar mijn woorden:  
tollenaars en hoeren komen eerder  
in Gods nieuwe wereld dan jullie.  
Want Johannes de Doper kwam bij jullie.  
Alles wat hij deed, was Gods wil.  
Jullie geloofden hem niet,  
maar de tollenaars en de hoeren geloofden hem wel.  
Jullie zagen dat,  
maar jullie kregen geen spijt van je ongeloof."

(Matteüs 21, 28-32, *Bijbel in Gewone Taal*)

### Stilte

## **Bezinning**

Onze levensloop wordt vaak vergeleken  
met de weg die wij moeten gaan.  
Ons leven loopt van geboorte naar dood.  
Op die weg ontmoeten wij mensen,  
die een eindje met ons meegaan.  
Ze bepalen gedeeltelijk onze richting mee.  
Soms trekken we samen op;  
vaak hebben we ook het gevoel  
dat we alleen moeten gaan.

Op die weg wil de bijbel  
ons richting wijzen.  
Profeten en wijzen, Jezus van Nazareth,  
geven aan dat de goede weg  
levengevend en bevrijdend is.  
Ze is gericht op recht en gerechtigheid,  
op welzijn en geluk van iedereen.  
Ze wil ons weghouden van egoïsme,  
van eigenbelang en eigengewin.  
Het doel van de weg is het paradijs:  
een hemel op aarde voor iedereen.

Geloven in die weg  
is ja zeggen tegen de levenswijze van Jezus.  
Het is de consequenties op je nemen.  
Het is ook regelmatig inzien  
dat we de verkeerde weg zijn ingeslagen  
en moeten terugkeren op onze schreden.  
Geloven in die weg  
vraagt om regelmatig te bekijken  
of onze daden in overeenstemming zijn  
met het wegenplan van ons geloven.

(Wim Holterman osfs )

## **Stilte**

### **Bezinning**

Ook wanneer we het moeilijk hebben  
klinkt die vraag aan ons gericht:  
wil je meewerken in Gods wijngaard?  
Wil je bijdragen tot solidariteit  
en tot vertrouwen?  
Wil je meebouwen aan een wereld,  
dicht en ver,  
waar God gebeurt,  
een manier van leven  
waar alles spreekt van  
'Ik zal er zijn voor u'...?

Het is niet moeilijk  
om ja te zeggen op die vraag:  
wij weten wel wat goed is

en wat God van ons verlangt;  
we zeggen het elke week in ons gebed,  
we zingen het uit in onze liederen.  
'Ja' zeggen op Gods vraag is mooi...

Alleen: het wordt pas echt  
als het ook gedaan wordt.  
Geloven is een doe-woord.

(Carlos Desoete)

## **Stilte**

### **Lied**

We zingen samen  
'Jij die bent'  
in Zingt Juliate nummer 758.

Jij die bent: 'Ik zal er zijn voor u',  
Naam die zin is van ons leven,  
wees nabij, word zichtbaar hier en nu,  
groeï in ons, kom in ons tot leven.

Jij die zegt: "De minsten zijn mijn broeders",  
die vanuit hun wereld tot ons spreekt,  
die ons roept te zijn elkanders hoeder,  
leer ons zien uw Licht dat openbreekt.

refr. Jij die bent...

Jij die ziet hoe mensen doodgezwegen,  
zonder waardigheid en zonder naam,  
uitgesloten, altijd alles tegen,  
Jij roept ons om aan hun kant te staan.

refr. Jij die bent...

Jij, het Woord dat in ons waar moet worden,  
wij, uw stem voor wie geen stem meer krijgt,  
Jij, die hoop zijt op een nieuwe morgen,  
wij het beeld van U die Leven zijt.

refr. Jij die bent...

(tekst en muziek Carlos Desoete)

## **Stilte**

### **Voorbeden**

Zingen wij als antwoord op elke voorbede telkens:  
'Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,  
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.'

Bidden we voor hen die mooi praten en veel beloven  
maar weinig waar maken.

Dat ze leren oprecht te zijn.

*(gez.) Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,  
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.*

Bidden we voor hen die moeilijk doen en soms dwarsliggen,  
maar beter zijn dan ze lijken.  
Dat we hen leren waarderen.

*(gez.) Omdat Gij het zijt...*

Bidden we voor hen die slachtoffer zijn van onze vooroordelen  
en in onze ogen geen goed kunnen doen.  
Dat we voorzichtiger worden in ons oordelen.

*(gez.) Omdat Gij het zijt...*

Bidden we ook voor onszelf.  
Dat we meer leren kijken met Gods ogen,  
mild en vol mededogen.

*(gez.) Omdat Gij het zijt...*

(naar Cees Remmers - keervers Huub Oosterhuis)

## **Stilte**

## **Bezinning**

Als je niet kiest, kies je toch.  
Als je in de oorlog neutraal wilde blijven,  
liet je toe dat er mensen vermoord werden.  
Als je je niet verzette,  
liet je toe dat het onrecht door ging.  
Als je de tv uit zet  
zodra er geld gevraagd wordt voor een goed doel,  
kies je ervoor  
de ongelijkheid te laten blijven bestaan.  
Je kiest toch, wat je ook doet.  
Het enige verschil is  
dat je de keuze niet zo bewust maakt.  
Later sta je met je mond vol tanden  
als iemand vraagt:  
"Waarom deed je niets?"

(theobaldusparochie.nl)

## **Muziek**

## **Gezamenlijk gebed**

Bidden we samen het gebed op uw blad.

God, bewaar ons ervoor  
dat we grote woorden in de mond nemen,  
maar er niet naar handelen.  
Bewaar ons ervoor

dat we geloven in onze vroomheid,  
maar vergeten dat uw wil moet geschieden.  
Bewaar ons ervoor  
dat we dwaalwegen gaan  
en niet de weg  
van gerechtigheid en vrede.  
Bewaar ons ervoor  
dat we anderen  
in de weg staan om U te vinden.  
Wees ons zo nabij.

(theobaldusparochie.nl)

## **Stilte**

### **Gebed**

Ik ga mijn weg  
en ontmoet mensen.  
Ik kom in aanraking met hun lotgevallen,  
hun wensen,  
hun leed en hun moeite.  
Ik wil dat u mij leidt  
als ik tot de mensen kom,  
opdat ik U vind in hun gelaat.

U zoek ik, mijn God, op mijn vele wegen.  
Ik vind u niet,  
waarheen ik mij ook keer,  
als U de poort niet voor mij opent.  
Uzelf bent de poort.  
Ik wil er doorheen gaan  
en U vinden.

Ik zoek mezelf.  
Maar ik vind geen weg tot mezelf.  
ik dwaal rond in mezelf en vraag U:  
Leid mij door de doolhoven van mijn ziel  
en wijs mij de deur  
waardoor ik tot U mag ingaan,  
opdat ik niet woon bij mezelf  
maar bij U.

Heer, U wilt dat ik mijn weg vind.  
U wilt dat ik gelukkig ben  
en een doel bereik.  
Ik wil zo graag wat U wilt.

(Jörg Zink, *Het nieuwe woord*)

## **Stilte**

### **Gebed**

Jezus,  
Jij verwacht dat wie ja zegt  
zich aan zijn of haar woord houdt.

Jij weet best dat dat niet altijd makkelijk is.  
Weet Je wat ik zo fijn vind?  
Dat Jij de mensen rondom Jou  
altijd nieuwe kansen gaf.  
Je deed nooit uit de hoogte.  
Jij schreef nooit iemand af.  
Jij keek vooral met je hart naar de mensen.  
Ook nu nog.  
Je moedigt me aan om voor het goede te kiezen.  
Voor Jou hoef ik helemaal niet perfect te zijn.  
Als ik maar probeer Jouw spoor te volgen.

(Stef Desodt, *Luister eens, God*)

## **Stilte**

## **Psalm**

We bidden met de tekst van Psalm 25.

Wees nabij omwille van uw naam.  
Haal mij terug, ik ben ontspoord.  
Naar U gaat mijn verlangen,  
wees nabij, mijn Machtige,  
aan U vertrouw ik mij toe,  
laat mij niet beschaamd staan.  
Laat mij uw wegen voelen,  
breng mij in het spoor van uw nabijheid.  
Denk niet aan mijn vroegere ontsporingen,  
denk met genegenheid aan mij.  
Wie weerloos zijn wijst Hij het rechte spoor,  
wie weerloos zijn wijst Hij de weg.  
Genegenheid en trouw  
zijn het spoor van zijn nabijheid.  
Wie eerbiedigt zijn nabijheid?  
Wie de weg kiest die hij gewezen krijgt.  
Hij geniet met volle teugen,  
zijn kinderen erven het land.  
Laat mij niet beschaamd staan,  
aan U vertrouw ik mij toe.  
Laat gaafheid en goedheid mij behoeden,  
naar U zie ik uit.

(hertaalde versie van Psalm 25, partim)

## **Stilte**

## **Bezinning**

Iemand die ineens beseftte  
dat hij net zo goed over vijf minuten  
als over vijf jaar zou kunnen sterven,  
maakte het volgende gebed:

"Heer, geef mij nog vijf minuten voor een brief  
die ik nog steeds niet heb geschreven,  
en waardoor er in een mensenhart

een leegte is gebleven.  
Geef mij nog vijf minuten, Heer,  
voor een woord  
dat ik nog steeds niet heb gesproken,  
waardoor ik in een mensenhart iets heb gebroken.  
Geef mij nog vijf minuten, Heer,  
om iets uit te praten  
dat ik verziekt en vol wrok heb gelaten.  
Geef mij nog vijf minuten voor een lach,  
zomaar uit liefde voor elkander.  
Geef mij nog vijf minuten voor een traan  
die ik niet heb vergoten voor een ander."

Maar God sprak:  
"Kom, het is tijd nu, kom.  
Die vijf minuten zijn nu om."

(auteur onbekend)

## **Muziek**

### **Bezinning**

God verplicht ons niet om in Hem te geloven.  
Wat Hij wél van ons vraagt  
is dat we consequent blijven in onze keuze  
en ons leven ook op die keuze afstemmen.  
Hij nodigt ons uit om mee te bouwen  
aan een betere wereld, aan zijn hemel op aarde.  
Maar dat moet wel onze eigen vrije beslissing zijn.  
En als we voor Hem durven te kiezen,  
dan weten we dat Hij ons niet alléén zal laten.  
Durven we ons aan Hem toevertrouwen?

(naar Erwin Roosen)

## **Stilte**

### **Afsluiting**

Bedankt omdat je vanavond bij ons wou zijn,  
en het mee met ons stil wou maken in je hart.

De vierde donderdagavond van oktober  
komen we opnieuw bijeen.  
We zijn dan donderdag 26 oktober.  
En weer gaan we vooruitkijken  
naar het evangelie van het volgende weekend.  
Dat klinkt zo:  
"U zult de Heer uw God liefhebben  
met heel uw hart  
en met heel uw ziel  
en met heel uw verstand.  
En u zult uw naaste liefhebben als uzelf."  
Echt wel de kern van Jezus' boodschap.

"God, bewaar ons ervoor  
dat we grote woorden in de mond nemen,  
maar er niet naar handelen,"  
baden we hier samen.  
Elke dag opnieuw krijgen we de kans  
om dat goede voornemen waar te maken.  
Want elke dag opnieuw nodigt God ons uit  
om te komen werken in zijn wijngaard.  
Laat ons antwoord een overtuigd 'ja' zijn  
en laten we daar ook echt naar handelen.

Daartoe zegene ons de Heer  
+ in de naam van de Vader, de Zoon en heilige Geest. Amen.