

Onze Vader

Jij Onnoembare,
door Jezus 'Onze Vader' genoemd,
bij wie wij kind aan huis mogen zijn,
aanvaard omdat wij er zijn.

Wij bidden:
Dat Jouw naam in ere wordt gehouden: 'Ik zal er zijn voor u'.
Dat velen deze naam waar maken,
in woord en daad.

Dat wij Jouw volk mogen worden: mensen in vrede,
die elkaar recht doen en liefhebben en de aarde eerbiedigen.

Dat ons mededogen
geworteld mag zijn in Jouw gunnende liefde.

Geef ons en alle mensen al wat wij nodig hebben om te bestaan tot morgen:
brood, waardigheid, levensadem.

Als wij naar verzoening streven en schulden kwijtschelden,
laat ons dan Jouw vergeving ervaren.

Als wij op weerstanden botsen,
laat ons dan staande blijven
en verder gaan in vertrouwen op Jou.

En laat de macht van het kwaad
nooit het laatste woord hebben,
want Jij bent onze hoop en onze kracht,
vandaag en alle dagen.

Amen.

(Seppe Yperman)