

## Het rugzaklied



Ik heb een reu - zegoed i - dee, kom neem je rugzak en ga mee.



Als Jezus' vriend volg ik zijn Woord, het wordt heel tof heb ik ge-hoord.



In de bij - bel le - zen wij:



le - zus is \_\_\_\_\_ een vriend \_\_\_\_\_ van mij.

**Ik heb een reuze goed idee, kom neem je rugzak en ga mee.**

**Als Jezus' vriend volg ik zijn Woord,  
het wordt heel tof heb ik gehoord.**

Maak het diep vanbinnen stil: God weet wat jij zeggen wil.

In de bijbel lezen wij: Jezus is een vriend van mij.

Rond de tafel vieren wij: delen maakt ons altijd blij.