

Menswording van God

De menswording van God is te zien
waar een mens bevrijd wordt
van zijn verblindheid door bezit en eigenbaat
en ogen geopend worden
voor wat er echt toe doet in het leven.

De menswording van God is te zien
waar mensen, verlamd of vastgehouden
in angst of in kwetsuren,
een hand vinden die hen helpt opstaan
en stap voor stap vertrouwen vinden
om naar anderen op weg te gaan.

De menswording van God gebeurt
waar mensen zorgend en genezend
stilleweg nabij zijn aan zieken en eenzamen,
de vluchteling omarmen,
voor de vreemde een vriend willen worden.

De menswording van God gebeurt
waar voor armen blijde boodschap klinkt:
een woord van toekomst en van hoop,
een gebaar van solidariteit,
van uitsluiting voorbij.

De menswording van God is een lange weg
en vraagt tijd:
tijd van groeien met vallen en opstaan,
tijd van lukken en mislukken en toch doorgaan.
Tijd die ons van God gegeven is,
zoveel als nodig.

De menswording van God :
gezien in Jezus van Nazareth
vandaag te zien in ons.

(bij Matteüs 1, 2-11)

Carlos