

Maar Ik zeg u

Jezus is ondubbelzinnig en radicaal
voor wie mensen kwetst,
voor wie mensen vernedert,
voor wie mensen uitsluit,
voor wie zonder liefde leeft.

Dat zulke zaken gebeuren in de wereld rondom ons,
dat mensen kapot gemaakt worden,
dat mensen geïsoleerd worden of uitgesloten...
dat zien we en dat betreuren we,
en zeker als gelovigen.

Maar laten er dan bij ons
geen kwetsende woorden zijn,
laten er bij ons geen mensen vernederd worden,
laten er bij ons geen mensen uitgesloten worden,
laat er bij ons niets zonder liefde gebeuren.

Want aan die 'wet van de liefde'
wil Jezus niets veranderen...
Wij toch ook niet...!

(bij Mt. 5, 17-37)

Filip