

Van duisternis naar licht

Mensen in duisternis
Duisternis van ziekte
Gitzwarte nacht van de dood van een geliefde
Donkere dagen, weken, jaren, een leven
vol bittere armoede, vernedering en onrecht.
Duisternis van oorlog en geweld.
Vluchtelingen, racisme en uitsluiting
In alle tijden leven vele mensen,
gekend of ongekend,
in de duisternis van het bestaan.
Komt er ooit nog licht in hun leven?

Jesaja richt zich tot het volk van Israël:
Het volk dat ronddwaalt in het donker,
ziet een helder licht.
Over hen die wonen in een land vol duisternis
gaat een stralend licht op.

Ze juichen, ze zijn overstelpt met vreugde
het drukkende juk
de stang op hun schouders,
de stok van de drijver,
Dat alles is gebroken.

Als een bevrijder komt Jezus
Als een lichtbrenger voor mensen in duisternis.
Zo begint Mattheüs zijn evangelie.
Is er een mooiere toekomst?

Wie verder leest, wie dieper leest, wordt geroepen,
geroepen tot vissers van mensen.
Mensen moeten uit duisternis worden opgevist
alleen zullen ze het niet halen.
Duisternis, gitzwarte nacht, donkere dagen
zijn verleden tijd, lichtende tijd is aangebroken.

Vandaag roept Jezus ook jou!
Beginnen we eraan?
Jezus roept ons om licht te brengen,
door gewoon naar mensen toe gaan
als lichtbrenger, bevrijder.

(bij Jesaja 9, 1-3 en Mattheüs 4, 12-23)

Georges