

Nieuwe mensen

Een nieuwe manier van leven,
daar is het Jezus om te doen:
nieuw samenleven
met nieuwe mensen:

armen van geest
die hun leven radicaal beleven,
niet als een bezit
maar als een geschenk
dat je elke dag van God mag ontvangen;

mensen die mee in het verdriet gaan staan
van hun naaste medemensen
en niet weglopen van hun ellende;

stille werkers die in hun inzet
zachtheid en moed met elkaar verbinden;

mensen die dorsten naar gerechtigheid
voor allen, vooral de minsten,
en daarom weigeren
om elke vorm van onrecht goed te praten;

nieuwe mensen die teder en fijngevoelig omgaan
met de zwakheid van hun medemens,
en barmhartig zijn voor ieders kwetsbaarheid;

mensen die vrede brengen
midden in een wereld van geweld;
die om hun geloof, hun hoop, hun liefde
slachtoffer zijn van pestgedrag.

Om zo'n mensen is het Jezus te doen,
want zij zijn dragers
van een nieuwe manier van leven,
getekend door 'Ik zal er zijn voor u'.

(bij Mt. 5, 1-12)

Carlos