

meegaan stilstaan opstaan



Onze vieringen

Weekendvieringen:		
<ul style="list-style-type: none"> • Homilie n.a.v. 45 j. overlijden Mgr. Romero • Collecte Broederlijk Delen in weekendvieringen 		
zaterdag 15 maart	17.30 uur	Sint-Michiel
zondag 16 maart	9 uur	Sint-Andries
	10.30 uur	Sint-Baafs met Solied
woensdag 19 maart	18.30 uur	midweekviering Sint-Michiel



het komt goed uit dat wij hier zijn

2e zondag veertigdagentijd C & Lc. 9. 28-39

ZONDAG A.S. 16/03 OM 11.30 UUR WORDEN 10 EERSTECOMMUNICANTEN GEDOOPT IN DE KERK VAN SINT-BAAFS

Misintenties - Familienieuws - Collecte - Lectoren

Overzicht met de misintenties, lectoren en eventuele collecte komend weekend en het familienieuws bij onze Emmaüsparochie.

[Klik hier](#)

Koren

Emmaüskoor

- maandag 17 & 24 maart om 19 uur repetitie in PC Valkenbrug
- zaterdag 29 maart om 17.30 uur weekendviering in Sint-Michiel
- maandag 31 maart om 19 uur repetitie in PC Valkenbrug

Solied

- vrijdag 14 & 21 maart repetitie in PC Valkenbrug
- Vrijdag 28 maart repetitie in de kerk van Sint-Baafs

Vormsel



2e kerkcatechese!

woensdag 19 maart en zaterdag 22 maart

Zeg, vormeling, je komt toch?!

Eerste communie



EMMAÜS PAROCHIE

groeï...

5^e kinderviering 23 maart 2025
kerk Sint-Baafs 9.30u en 11u

Verloofdenavond



In een tijd waarin niet iedereen voor het huwelijk kiest, blijft de keuze voor een kerkelijk huwelijk voor velen een bewuste en waardevolle beslissing. Om verloofde koppels te ondersteunen in hun voorbereiding, organiseren we jaarlijks in het voorjaar een inspirerende verloofdenavond. Dit evenement biedt niet alleen praktische informatie, maar ook verdieping en verbinding. Dit jaar vindt de verloofdenavond plaats op **vrijdag 21 maart in Onderwijscentrum d'Abdij in Steenbrugge.**

[Info](#)

De 40 DAGEN geeft ons de kans om SOBER te leven, ons (meer, opnieuw) te VERBINDEN met elkaar en met het Zuiden en geeft ons de kans om in de STILTE God te zoeken in gebed, bezinning en vieren. Het programma vindt u hier.

40 dagentijd



Broederlijk Delen vandaag



Tijdens de infoavond over de campagne van de Broederlijk Delen bracht **Mark Van de Voorde**, publicist en teamlid van de Emmaüsparochie, een zeer boeiend inzicht over 'Broederlijk Delen als antwoord op de verrechtsing van de maatschappij'.

[Klik hier](#)

Infoavond
Eric Oteba uit Oeganda partner Broederlijk Delen

Een inspirerend verhaal over duurzame voedselsystemen

Dinsdag 25 maart vanaf 19u30

ZAAI DE KOEPEL
GERARD DAVIDSTRAAT 10
8000 BRUGGE

#samenOogstenWeSucces

Broederlijk Delen
TOT IEDEREEN MEE IS

MET 25% KUNNEN WE HET 100% ANDERS DOEN.

DE 25%-REVOLUTIE

Broederlijk Delen 2025 **Emmaüsparochie**

SOLIDARITEITSONTBIJT

zaterdag 29 maart 2025 van 8 tot 10 uur

Parochiaal Centrum Valkenburg, Legeweg 83, St-Andries

volwassenen 16 euro • kinderen van 4 - 12 j. 6 euro • kinderen jonger dan 3 j. gratis

Graag inschrijven voor 24 maart

Inschrijven kan:

- ❖ het bedrag overschrijven op het rekeningnummer van de Emmaüsparochie: BE96 0689 0446 4605, PE Emmaüs, Sint-Baafskerkstraat 2, 8200 Brugge (vermeld solidariteitsontbijt + naam + aantal personen)
- ❖ of inschrijven en/of betalen bij:

Christiane Dupon Tien Geboden 16, Sint-Andries 0478 56 29 59 christiane.dupon@telenet.be	Lieve Coussemont Leiseleveld 19, Sint-Michiels 0486.78.09.77 lievecoussemont@gmail.com
--	--
- ❖ of langskomen in het Emmaüssecretariaat in PC Valkenburg, elke weekdag tussen 9.30 en 11.30 uur
- ❖ of mail naar Greta gretaemmausparochie@gmail.com of 0472.38.14.38

Emmaüs grenzeloos

Kasteel Emmaüs aan de Emmaüsdreef in Loppem

Een Emmaüs'tafereel' is het deze keer niet. Wel een kasteeltje niet ver van bij ons. Het Kasteel Emmaüs aan de Emmaüsdreef in Loppem ligt dichtbij de Abdij van Zevenkerken, aan de andere kant van de Torhoutse Steenweg weliswaar, ietsje verder richting Zedelgem.

Het kasteeltje moet uit het midden van de 17de eeuw dateren. Volgens de *Inventaris Onroerend Erfgoed* zou de naamgeving 'Emmaüs' te maken hebben met het feit dat de afstand tussen het kasteel en de Brugse Jeruzalemkerk even groot was als die tussen de Bijbelse plaats Emmaüs en Jeruzalem.

Het kasteel wordt voor het eerst vermeld in 1670 als 'speelhof' van de Bruggeling Passchier Bourry. We weten dat het in 1687 geschonken werd aan Pieter Bourry, die kanunnik was aan het Sint-Donaaskapittel in Brugge. Zijn nicht Philippine van Ockerhout erfde het. Haar familie werd in 1733 in de adelstand verheven en droeg voortaan de naam van Ockerhout de ter Zaele. De familie woonde tot 1919 in het kasteel. Wellicht kort voor 1742 werd het kasteel herbouwd in rococo-stijl. Op de Ferrariskaart (1770-1778) staat het aangeduid als 'Château Imon'.

Later werden de grachten gedempt en het kasteel vergroot en werd het park aangelegd in Engelse landschapsstijl. In 1874 werd in het park een Lourdesgrot gebouwd, als dank voor een genezing na een bedevaart naar Lourdes. Enkel ten westen van het kasteel is het park bewaard gebleven.

Ook jouw foto?
Ontdek jij op reis of op uitstap ergens een Emmaüstafereel? Een schilderij, een brandglasraam, beeldhouwwerk of wandtapijt dat een scène van het Emmaüsverhaal voorstelt?
Neem er een foto van, en stuur ze naar kerkenlevenemmausparochie@gmail.com. Wij publiceren je foto graag zowel in *Kerk&Leven* als in onze wekelijkse *Emmaüsbrief*. Stuur de foto in voldoende grote resolutie (minstens 350 kb) als bijlage (.jpg of .png bestand) bij je mail. Een foto geplakt in een Word-document is helaas niet bruikbaar.

Een opinie van Kelly Keasberry

TERTIO ^{III} ^{25 jaar}
Geloofwaardig

Solidariteit stopt niet achter de voordeur

5 TV-tips van Otheo

Emmaüs bidt om vrede

Elke week bidt onze Emmaüsparochie hier om vrede. Eindelijk vrede voor deze door oorlogen verscheurde wereld. Maar ook vrede voor en in ons eigen hart. Deze week uit de nieuwsbrief Petrus.

Gebed voor een onzekere wereld

Heer, onze God,

We komen bij U met onze zorgen over de wereldpolitiek, die steeds meer gedomineerd lijkt te worden door het streven naar macht en geld, naar 'eigen volk eerst', ongeacht wie daar onder te lijden heeft.

Geef dat ook een ander verhaal mag blijven klinken: een pleidooi voor gerechtigheid, voor eerlijker delen, voor zorg voor wie door het leven in een kwetsbare positie is gedrukt.

We bidden om volharding en wijsheid voor wie stem geeft aan dat verhaal, om nieuwe wegen en onverwachte bondgenoten.

En we danken U voor al die plekken in onze wereld waar al iets van uw nieuwe wereld zichtbaar wordt. Plekken waar liefde is, barmhartigheid en zorgzaamheid, waar mensen zich laten leiden door de grondtonen van uw koninkrijk.

We bidden dat ook wijzelf barmhartige mensen mogen zijn, met een open oog en een open hart voor alle mensen op onze weg. Geef dat we zorgvuldige mensen mogen zijn, die liefdevol omgaan met deze aarde, en met alles wat daarop leeft.

In Jezus' naam.
Amen.

Uitvaarten bij de Emmaüsparochie

Hier vind je het overzicht van de geplande en de recente uitvaarten in de drie kerken van onze Emmaüsparochie.

De Emmaüsparochie publiceert de naam van de overledene enkel wanneer de nabestaanden daarmee instemmen. Hou er dus rekening mee dat sommige uitvaarten niet in het overzicht opgenomen zijn.

Wegwijs

Secretariaat Emmaüsparochie
Parochiaal Centrum Valkenburg
Legeweg 83b, Sint-Andries
tel. 0484 76 25 87 (Anne)
of 0473 46 03 19 (Maria)
open van maandag tot en met vrijdag 9.30-11.30 uur.
[Contacteer hier het Emmaüssecretariaat.](#)

Uitvaarttelefoon
gsm 0495 42 22 65 - 7 dagen op 7

Alle wegwijsinfo over de Emmaüsparochie vind je op www.emmausparochie.be.

Opmerkingen? Suggesties?

Heb je opmerkingen bij deze *Emmaüsbrief*? Of suggesties voor de volgende afleveringen?
[Contacteer ons hier.](#)

Contact
Emmaüssecretariaat
Parochiaal Centrum Valkenburg
Legeweg 83b, 8200 Sint-Andries
0484 76 25 87 (Anne)
0473 46 03 19 (Maria)

Volg ons

[Facebook](#) [Website](#)

[WhatsApp](#)

[Klik hier of inschrijven op de Emmaüsbrief](#)

© 2025 Pastorale eenheid Emmaüs
Sint-Andries - Sint-Michiels Brugge vzw