

meegaan stilstaan opstaan



Onze vieringen

zaterdag 22 februari	17.30 uur	Sint-Michiel
zondag 23 februari	9 uur	Sint-Andries
	10.30 uur	Sint-Baafs
woensdag 26 februari	18.30 uur	midweekviering Sint-Michiel
woensdag 5 maart	18.30 uur	ASWOENSDAGVIERING Sint-Michiel

Veroordeel niet
7e zondag C ♦ Lc. 6, 27-38

Misintenties - Familienieuws - Collecte - Lectoren

Klik hier voor het overzicht met de misintenties, lectoren en eventuele collecte komend weekend en het familienieuws bij onze Emmaüsparochie.

Onze koren

Emmaüskoor
Repetitie op maandag 24 februari om 19 uur in P.C. Valkenburg.

Solied
Repetitie op vrijdag 21 & 28 februari om 19.15 uur in P.C. Valkenburg.

De vormelingen zijn gestart met de kerkcatechese



'Van Leeg tot Zand' is een hoopvolle straat

Wie wandelt in 'Van Leeg tot Zand' kan aan ramen deze tekst lezen van Geert Tuerlinckx. Van de auteur mogen we dit hier publiceren.



*in deze tijd waarin we leven
neemt de angst voor de toekomst toe
de hoognodige vrede kan alleen
verworven worden wanneer
iedereen in zijn eigenheid
gerespecteerd wordt*

*het nodigt ons allen uit
om op onze eigen manier
mee te ijveren voor deze onmekeer
die onze gedeelde dromen waar maakt
in de geest van vertrouwen
van een liefde en vrede
voor iedereen*

Geert Tuerlinckx

Podcast

#98 - Hoe krijg ik het stil in mijn hoofd? (S04)
Feb 6 - Kloostercast
Save on Spotify

Goedgezeld

Voor het slagen van kwaad
is niets anders nodig
dan dat goede mensen
niets doen.

Als goede mensen
niets anders doen
dan voor hun gezinsleden zorgen
hun sport beoefenen
televisie kijken

kunnen kwadere krachten
ongestoord
hun onzalige praktijken uitvoeren.

De kwade krachten
worden dan niet gehinderd
door de zogenaamde
zwingende meerderheid.

Martin Luther King

5 tv-tips van Otheo voor de komende week



Vrijwilligersbeurs in Brugge



Op zaterdag 1 maart 2025 vindt de Vrijwilligersbeurs plaats in de Stadshallen (Jan Gareminzsaal) onder het Belfort van Brugge. Tussen 13.00 en 17.00 uur geven meer dan 40 organisaties (met onder meer het Rode Kruis, YOT, Natuurpunt en Vzw De Kade) informatie om potentiële vrijwilligers te ontmoeten en te inspireren.

Emmaüs grenzeloos



Venetie

Een Emmaüsser die Venetië bezocht, reageerde verheugd toen hij er in de Gallerie dell' Accademia oog in oog kwam te staan met dit *Avondmaal in Emmaüs* van Marco Marziale. De Gallerie dell'Accademia is het indrukwekkende museum voor pre-19de-eeuwse kunst in de Dorsoduro-wijk aan de zuidzijde van het Canal Grande.

Marco Marziale (actief van 1492 tot 1507) was een der mindere goden van de Venetiaanse schilderkunst, leerling van Giovanni Bellini.

Hoewel hij slechts een paar jaar ouder was dan Giorgione en Titiaan, bleef hij in tegenstelling tot de vernieuwers vasthouden aan de conservatieve Venetiaanse stijl met vrij houterige, stijve hoofdpersonages.

Een andere versie van Marziale's Emmaüstaferieel hangt in de Gemäldegalerie in Berlijn. De Gallerie dell' Accademia is ook de bewaarplaats van Leonardo da Vinci's beroemde *Vitruviusman*.

Ook jouw foto?
Ontdek jij op reis of op uitstap ergens een Emmaüstaferieel? Een schilderij, een brandglasraam, beeldhouwwerk of wandtekening dat een scène van het Emmaüsverhaal voorstelt?
Neem er een foto van, en stuur ze naar kerkenlevenemmausparochie@gmail.com. Wij publiceren je foto graag zowel in *Kerk&Leven* als in onze wekelijkse *Emmaüsbrief*. Stuur de foto in voldoende grote resolutie (minstens 350 kb) als bijlage (.jpg of .png bestand) bij je mail. Een foto geplakt in een Word-document is helaas niet bruikbaar.

Een opinie van Johan Van der Vloet

TERTIO 25 jaar
Geloofwaardig

Wij zijn de tijden

SAMEN OOGSTEN WE SUCCES

EMMAÜS PAROCHIE

BROEDERLIJK DELEN

INFOAVOND

MAANDAG 10 MAART 2025
19.30 UUR

AUDITORIUM
SINT-LODEWIJKSCOLLEGE
MAGDALENASTRAAT

INSPIRATIE - ZINGEN met Solied - INHOUD (jaartheme, politiek)

Broederlijk Delen: evenveel voor onszelf als voor het Zuiden.

DOE EEN GIFT EN STOP DEZE EXPORT.

BE12 0000 0000 9292

DE 25%-REVOLUTIE
REVOLUTIE.BROEDERLIJKDELEN.BE

Bijbel in maart



De Bijbelavond in maart is een week vroeger.
Op **dinsdag 11 maart** i.p.v. dinsdag 18 maart.

Emmaüs bidt om vrede

Elke week bidt onze Emmaüsparochie hier om vrede. Eindelijk vrede voor deze door oorlogen verscheurde wereld. Maar ook vrede voor en in ons eigen hart. Heel specifiek over vrede in ons eigen hart gaat volgend eenvoudig gebed. (naar een gebed op dominicanen.be)

Als je op weg gaat,
heb dan oog voor wie klein is,
verloren en gebroken.
Loop op het ritme van de traagste,
draag wie moe is,
troost wie droef is,
groet wie eenzaam is.
Wens ieder die je ontmoet vrede toe
en maak vrede in je eigen hart,
zodat je vanuit je vrede kan delen met al je tochtgenoten
en de vrede van Jezus zal met u zijn.

Uitvaarten bij de Emmaüsparochie



Hier vind je het overzicht van de geplande en de recente uitvaarten in de drie kerken van onze Emmaüsparochie.

De Emmaüsparochie publiceert de naam van de overledene enkel wanneer de nabestaanden daarmee instemmen. Hou er dus rekening mee dat sommige uitvaarten niet in het overzicht opgenomen zijn.

Wegwijs

Secretariaat Emmaüsparochie
Parochiaal Centrum Valkenburg
Legeweg 83b, Sint-Andries
tel. 0484 76 25 87 (Anne)
of 0473 46 03 19 (Maria)
open van maandag tot en met vrijdag 9.30-11.30 uur.
Contacteer hier het Emmaüssecretariaat.

Uitvaarttelefoon
gsm 0495 42 22 65 - 7 dagen op 7

Alle **wegwijsinfo** over de Emmaüsparochie vind je op www.emmausparochie.be.

Opmerkingen? Suggesties?

Heb je opmerkingen bij deze *Emmaüsbrief*? Of suggesties voor de volgende afleveringen?
Contacteer ons hier.

Contact

Emmaüssecretariaat
Parochiaal Centrum Valkenburg
Legeweg 83b, 8200 Sint-Andries
0484 76 25 87 (Anne)
0473 46 03 19 (Maria)

[Klik hier](#)
of
[Inschrijven op de Emmaüsbrief](#)

Volg ons

