

meegaan stilstaan opstaan



Onze vieringen

zaterdag 1 maart	17.30 uur	Sint-Michiel
zondag 2 maart	9 uur	Sint-Andries
	10.30 uur	Sint-Baafs
woensdag 5 maart	18.30 uur	ASWOENSDAGVIERING Sint-Michiel



Misintenties - Familienieuws - Collecte - Lectoren

Klik [hier](#) voor het overzicht met de misintenties, lectoren en eventuele collecte komend weekend en het familienieuws bij onze Emmaüsparochie.

Koren

Emmaüskoor
GEEN repetitie op maandag 3 maart

Solied
Repetitie op vrijdag 28 februari om 19.15 uur in P.C. Valkenburg

De 40 dagen geeft ons de kans om **SOBER** te leven, ons (meer, opnieuw) te **VERBINDEN** met elkaar en met het Zuiden en geeft ons de kans om in de **STILTE** God te zoeken in gebed, bezinning en vieren. Het programma vindt u hier.



INSPIRATIE - ZINGEN met Solied - INHOUD (jaarthemata, politiek)
Broederlijk Delen: evenveel voor onszelf als voor het Zuiden

DOE EEN GIFT EN STOP DEZE EXPORT.
BE12 0000 0000 9292

25%, zo groot moet een minderheid zijn om het tij te doen keren. Doe jij mee?

DE 25%-REVOLUTIE
REVOLUTIE.BROEDERLIJKDELEN.BE

Week van de vrijwilliger



Hoop voor Afrika



op Ignisweb



Jessika Soors (36)
aangesteld als coördinator voor de aanpak van seksueel misbruik in Kerk

Vrijwilligersbeurs in Brugge

Op zaterdag 1 maart 2025 vindt de Vrijwilligersbeurs plaats in de Stadshallen (Jan Garemijnzaal) onder het Belfort van Brugge. Tussen 13.00 en 17.00 uur geven meer dan 40 organisaties (met onder meer het Rode Kruis, YOT, Natuurpunt en Vzw De Kade) informatie om potentiële vrijwilligers te ontmoeten en te inspireren.

Emmaüs grenzeloos



Gent

Bij een Emmaüsschilderij van **Jean-Baptiste de Champaigne** in de kathedraal van Lyon merken we hier eerder op dat deze kunstenaar wel **De Emmaüstaferree** op zijn naam staan heeft.

En zie, een Emmaüsser signaleert ons dit schilderij *De maaltijd in Emmaüs* van dezelfde Champaigne in de collectie van het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in het Citadelpark in Gent.

De Zuid-Nederlandse kunstschilder Jean-Baptiste de Champaigne (1631-1681) werd opgeleid door zijn oom, de toen beroemde schilder Philippe. Later zou hij voor de Franse koning Lodewijk XIII (Palais des Tuileries) en Lodewijk XIV (Kasteel van Versailles!) werken.

In zijn zachtmoedige interpretatie van het Emmaüsverhaal herkennen we de totale verrassing van beide leerlingen wanneer ze plots alledaagse gasten zijn. Nieuwsgierig slaat hij het gebeuren gade maar houdt zich bedachtzaam en wantrouwig op de achtergrond. De bediende gaat onverschillig voort met zijn dagelijks werk. Hij heeft de handen vol met het weggagen van de poes die de etenresten tracht te stelen.

Zoals een kunsthistoricus over dit tafereel schreef: "een geslaagde synthese van Vlaams realisme en Frans classicisme, van sensualiteit en intellectualisme, van de weergave van de werkelijkheid en het streven naar spiritualiteit".

Ook jouw foto?
Ontdek jij op reis of op uitstap ergens een Emmaüstaferree? Een schilderij, een brandglasraam, beeldhouwwerk of wandtapijt dat een scène van het Emmaüsverhaal voorstelt?
Neem er een foto van, en stuur ze naar kerkenlevenemmausparochie@gmail.com.
Wij publiceren je foto graag zowel in *Kerk&Leven* als in onze wekelijkse *Emmaüsbrief*.
Stuur de foto in voldoende grote resolutie (minstens 350 kb) als bijlage (.jpg of .png bestand) bij je mail. Een foto geplakt in een Word-document is helaas niet bruikbaar.

Een opinie van Ludwlg De Vocht

Zoals d'ouden zongen...

Een inspirerend verhaal over duurzame voedselsystemen

Dinsdag 25 maart vanaf 19u30

ZAAL DE KOEPEL
GERARD DAVIDSTRAAT 10
8000 BRUGGE

#samenOogstenWeSucces

Broederlijk Delen
TOT IEDEREEN MEE IS

Emmaüs bidt om vrede



Elke week bidt onze Emmaüsparochie hier om vrede. Eindelijk vrede voor deze door oorlogen verscheurde wereld. Maar ook vrede voor en in ons eigen hart. Deze week een Franciscaner zegenbede.

Moge God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties zodat er diepgang is in onze harten.

Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen die we plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld. Zodat we doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.

Uitvaarten bij de Emmaüsparochie



[Hier vind je het overzicht](#) van de geplande en de recente uitvaarten in de drie kerken van onze Emmaüsparochie.

De Emmaüsparochie publiceert de naam van de overledene enkel wanneer de nabestaanden daarmee instemmen. Hou er dus rekening mee dat sommige uitvaarten niet in het overzicht opgenomen zijn.

Wegwijs

Secretariaat Emmaüsparochie
Parochiaal Centrum Valkenburg
Legeweg 83b, Sint-Andries
tel. 0484 76 25 87 (Anne)
of 0473 46 03 19 (Maria)
open van maandag tot en met vrijdag 9.30-11.30 uur.
[Contacteer hier het Emmaüssecretariaat.](#)

Uitvaarttelefoon
gsm 0495 42 22 65 - 7 dagen op 7

Alle [wegwijsinfo](#) over de Emmaüsparochie vind je op www.emmausparochie.be.

Opmerkingen? Suggesties?

Heb je opmerkingen bij deze *Emmaüsbrief*? Of suggesties voor de volgende afleveringen?

[Contacteer ons hier.](#)

Contact
Emmaüssecretariaat
Parochiaal Centrum Valkenburg
Legeweg 83b, 8200 Sint-Andries
0484 76 25 87 (Anne)
0473 46 03 19 (Maria)

[Klik hier](#) of [inschrijven op de Emmaüsbrief](#)

Volg ons
Facebook Website
Whatsapp